

Logg från Älva

Datum: 12 oktober 2017

Elevloggare: Moa Steorn

Personalloggare: Björn och Marie

Position: Marina Smir

Segelsättning: Ingen

Fart: 0 knop

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: -

Planerat datum för att segla vidare: 14 oktober 2017

Väder: Sol och lite blåst

Elevlogg:

Skepp ohoj!!!

Idag har vi i Lk15 varit på en spännande utflykt till Tanger. Dagen började med frukost extra tidigt för att hinna med de dagliga städrutinerna på Älva innan bussen mot Tanger avgick vid 08.30. Efter en bussresa på ungefär en timme anlände vi till vår första destination vilket var "American School of Tanger" (bild 1). Där träffade vi Nabil som är lärare på skolan. Han visade oss runt i staden. Men innan det fick vi träffa elever från skolan och göra vårt seglingsprojekt. Vi åt lunch på en restaurang vilket var väldigt gott. Efter det åkte vi vidare till Kasbahn där det var en jättefin utsikt (bild 2). Vi kunde se Spanien på andra sidan vattnet. Det var även ett afrikanskt band där som spelade musik vilket var uppskattat. Vi gick sedan vidare till ett traditionellt marockanskt café. Där fick vi njuta av en jättefin terras och väldigt gott mynta-te med kakor (bild 3).

Efter en fikapaus fortsatte vår rundvandring i staden. Nabil visade oss en jättefin synagoga (bild 4). Inne i synagogan fanns tre stycken Tora-rullar och väldigt fina detaljer på bland annat väggarna. Klockan tickade på och helt plötsligt vart det dags att åka hem med bussen. Tyvärr hann vi inte titta så mycket på marknaden i medinan, men imorgon ska vi till Cheffchauen så då kommer vi ha tid att titta på marknaden där.

När vi kom tillbaka till båten åt vi en god gryta med ris till middag och efter det gick en del ut för att äta crêpes. Summan av kardemumman är att dagen har varit väldigt bra med mycket intryck och god mat. Vi i Lk15 hoppas att ni har det bra där hemma.

Varma hälsningar, Moa Steorn.

Personallogg:

Hejsan!

Vilken dag vi har haft! Som Moa beskriver ovan har det varit en dag fylld av trevliga möten och upplevelser. Det har varit en intensiv dag, mycket bra organiserat av Nabil som är lärare på AST. Utbyte med andra skolor på resor som den här, bygger på att vi har kontakter med engagerade och intresserade lärare. Vi diskuterade möjlighet att utöka våra skolors samarbete med utbytesstudenter.

I går åkte eleverna och vi till M'diq som är en småstad nära oss. Idag var vi i Tanger som är en internationell storstad och i morgon reser vi till en berberby i Rifatlas. Vi får verkligen se olika delar av Marocko.

Vi har pratat en hel del om mat med de lärare och elever vi träffade idag och fick veta att i norra Marocko har man inte Taco-fredag utan couscous fredag, men det får vi antagligen återkomma till i morgon. Apropå mat, så nu när vi sitter här och skriver logg så håller Byssangänget på att förbereda morgondagens middag. Vilka elever vi har!

Over and Out

Marie och Björn





