

Logg från Älva

Datum: 10 oktober

Elevloggare: Vendela Solberg

Personalloggare: Robban och Bengt

Position: Marina Smir

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Planerat datum för att segla vidare: Lördag förmiddag

Väder: Soligt, ca 30 grader på dagen, 22 grader kväll

Elevlogg:

Hej

Äntligen framme i Marocko!! Vi anlände till Marina Smir vid 9 tiden i morse till en vacker soluppgång med ett stilla, glittrande hav. Som ni kanske vet roterar vi vaktlagsschema vid varje ny vecka, så nu var det dags för mig och mitt vaktlag att stå i Byssan. Efter att vi hade lagt till var det dags att förbereda vår delredovisning, halva klassen hade redovisningar idag medan andra halvan har imorgon. Men alla kämpar på och det ser ut att vara hög klass på alla arbeten.

Första intrycket av Marocko var vacker natur och fin hamnstad. Vi har också fått se något som är vanligt här på Marockos gator, kameler. Men en ovanlig syn var Kapten Stefan på kamelryggen!

Det är riktigt skönt sommarväder, många av oss sitter gärna på däck och pluggar eller tar det lugnt i solen. Vissa har upptäckt hamnstadens och några har tagit ett dopp i havet. Nu har vi precis ätit middag så nu ska vi ut och kolla Sverige- Holland på sportbaren i närheten!

Hoppas ni har det bra där hemma, vi ses om bara en vecka! Kramar från LK15.

Personallogg:

Tidigt idag angjorde vi Marockos kust efter fem dagar till havs på resa från Vigo. Vi har haft en skön resa hit med lugnt väder på Atlanten och vi fick i alla fall ett dygn lugn segling med bredfock. Vi kom lite för tidigt för att kunna gå in i hamnen så vi fick vänta på soluppgången till havs tillsammans med de marockanska fiskebåtarna och en envis myndighetsperson på VHF-radion. Den marockanska flottan ropade upp oss på VHF-en och undrade varför vi låg still och försökte få oss att angöra Marina

Smir i mörker. Här är det viktigt att vi inte försöker köra in till hamn i mörker då fiskarna lägger nät och redskap precis vart som helst här. Om vi inte ser dessa riskerar vi att få dem i vårt roder eller propeller vilket kan ge omedelbart stopp.

Efter vi förtöjt i marinan var det storstädning av fartyget. En hel förmiddag ägnades åt detta och nu är båten presentabel och vi kan ta ombord myndigheterna för att klarera in.

Besättningen har ägnat sig åt olika sysslor. Bland annat har vi tvättat utsidan av skrovet.

Nu är det kväll och eleverna får äntligen komma iland och titta på fotboll efter lång väntan på att få tillbaka våra pass från myndigheterna. Nu är eleverna iväg och kollar på Sverige-Holland och de har med sig en stor svensk flagga från fartyget. Vi hoppas på vinst.

Allt väl ombord!

Vänliga seglarhälsningar.

/Robban och Benke



