

Logg från Älva

Datum: 21/4-19

Elevloggare: Arvid, Alice och My

Personalloggare: Johan

Elevlogg:

Man skulle kunna tro att vi befinner oss på franska Rivieran med alla lyxiga yachts och palmer samt den glassande hettan. Idag har vi fått upptäcka staden lite mer efter rent skepp som inkluderar mer städning än vanligt. Men nu har vi det fint och rent, naglarna på masten blänker som aldrig förr.

Idag var den sista dagen att förbereda inför halvtidsredovisningen som omfattar vårt seglingsprojekt. "skoj!" ...

Efter redovisningarna fick man tid för att utforska St.Helier och vi är knappast besvikna! Några av oss gick på en upptäcktsfärd till klipporna mittemot viken där Älva ligger till kaj. Vissa av oss avslutade upptäcktsfärden med en middag ute i staden medan andra njöt av den traditionella maten från byssan.

Som vi sa igår så är detta Zainabs och Martins sista kväll med oss här ombord, vi alla elever och besättningen kommer sakna dem! Speciellt Zainabs underhållning av instagram kontot @ts.alva som underbara Arvid Jonsson kommer ta över tillsammans med klassen. Där kommer ni speciellt se vårt välkomnande av Ylva och Mona som mönstrar på! Så stay tuned!

Skepp och hoj från Arvid, Alice och My <3

Personallogg:

Ahoj allesammans

Vi har haft en lugn och soliga dag i Saint Helier, man kan nästan tro att det är sommar med tanke på vädret. Medan eleverna har jobbat hårt på sina seglingsprojekt har vi i besättningen jobbat hårt på att underhålla båten så att den håller sig hel och fin. Självt har jag spenderat dagen men att slippa bort gammal färg och rost för att sen målla på ny färg.

Vi har också haft första doppet på resan." Marre" vår matros fick ta sitt första dop för året när hon dök ner till älvas propeller för att skära bort lite rep som hade fastnat under resan.

Efter att ha slipat och målat hela dagen gick jag i land för att upptäcka staden för första gången, Saint Helier är en mycket fin stad och med tanke på det bra vädret så var det mycket folk i rörelse. Även många små fina butiker, tyvärr var det mesta stängt pga att det är påskvecka och många firar det här men man kunde iallafall komma in i mataffären för att köpa lite chips. Nu avslutar vi kvällen med att följa "marvel" schemat och kolla på "Guardiens of the galaxy 2". Hare bra - Johan