

# Logg från Älva

---

Datum: 14 april 2019

Elevloggare:

Personalloggare: Zainab

Position: Moored Britannia Quay, Cardiff

Segelsättning:

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: Kallt

## Elevlogg:

Tjo på er alla landkrabbor!

Hoppas allt är bra med er där hemma. Vi har äntligen anlänt till Cardiff och tänkte nu återge vår dag för er:

I vanlig ordning startade dagen med frukost och städning av båten, samtidigt som vi fortsatte vår färd mot delmålet. Det blev en relativ lång dag ute till havs i väntan på tidvatten till slussningen. När vi tillslut kom fram är det en mycket märklig känsla att äntligen känna fast mark under fötterna. Nästan som man hade glömt bort hur man går! ☺

Pga. att vi behöver spara på vatten just nu var en stor del av klassen mycket glada att få låna duscharna på gymmet i närheten. Nu är vi rena, fräscha och mycket belåtna!

Både igår och idag firade i två nyblivna artonåringar. Idag var det Rimbes tur! Dagen till ära bjöds det på tacos oh tårta, detta var mer än uppskattat!!

Nu avslutas kvällen med filmvisning och kortspel, samt nyinköpt snacks! :) Vi ser nu framemot att vakna upp till en dag fylld med nya aktiviteter och en sömn utan gungande ;)

Glöm inte att följa vårt instagramkonto @ts.alva där vår lärare Zainab uppdaterar flitigt! Rekommenderar er starkt att kika in där för att ta del av vår resa samt lite rolig memes.

Det var allt för oss, skepp o hoj!

/Alva & Ellinor

## Personallogg:

Det känns som att vi har gått hela dagen och längtat efter att få lägga till vid Cardiff. Under natten ankrade vi utanför Swansea för att sedan återuppta färden på morgonen. Kaptenen Magnus Möller meddelade på morgonmötet att vi får slussas in kl.15:00 för då är tidvattennivån tillräckligt hög för oss att komma in i hamn, det blev klockslaget som vi längtade till. Dagen blev inte helt händselös, för att ta igen missad undervisningstid och ta tillvara på så mycket tid som möjligt när vi är i land så hade eleverna ett fullspäckt schema innan tilläggning med seglingsprojektet, studietimmar och föreläsning i förarintyg. Till slut blev klockan 15 och det var dags efter den efterlängtrade tillägningen. Eleverna delades i olika stationer med olika uppdrag och med hjälp av besättningens instruktioner lyckades teamet slussa Älva in i en liten bassäng och sedan igenom smala kanaler för att till slut förtöja vid Britannia Quay. Efter middagen bjöd Julia B och Matilda alla ombord till talangjakt imorgon kväll, alla är igång och planerar nummer inför talangjakten för det är bestämt att det är obligatoriskt och skolk leder till indraget CSN.

Igår firade vi Melker och idag Jacob som båda blev 18 år och det firades självklart med tårta.