

# Logg från Älva

---

Datum: 26/4-2018

Elevloggare: Cornelia Hruby och Ebba Engström

Personalloggare: Zainab

Position: Förtöjda i Gosport

Planerat datum för att segla vidare: 27/4-2018

Beräknad ankomst till nästa hamn: 29/4-2018

Väder: Soligt med växlande molnighet. Runt 15 grader med kraftig vind.

## Elevlogg:

Tjolahopp!

Dagen startades som vanligt med en utomordentligt god frukost klockan 7:15 prick! Såklart var alla elever i tid som vanligt... Efter den efterlängtade städningen, som i vanlig ordning skedde även denna dag klockan 8, fick skeppet finbesök av Mike Shepherd. Han äger och är chef på "Marine Advertising Agency" en reklambyrå här i Gosport vars klienter inriktar sig på den marina marknaden. Som exempel är Henry Lloyd en av hans klienter. Shepherd höll ett föredrag för eleverna och vi fick möjlighet att ställa frågor om både reklambyråbranschen, digital marknadsföring och Brexit. Väldigt bra och intressant! Efter hans besök var det lunch.

Nästa punkt på dagens agenda var att besöka Aspex vilket är ett galleri där det fanns en workshop som eleverna deltog i på Monas initiativ. "The endless village" var workshopen på galleriet där man fick måla och skapa ett nytt Europa 50 år efter Brexit. Mycket lärorikt och kul!

Sedan kom det alla elever (och resten av besättningen. Men inte lärare – de vill hellre fokusera på utvecklande studier) väntat på.... SHOPPING! Portsmouth har en känd outlet som vi tyvärr inte vet namnet på, men otroliga priser dock.

Just nu är seglingsprojektet i full gång efter en smakrik middag bestående av : TACOS (!!!) som lagats enbart av byssaneleverna utan kock.

Ikväll väntas sista lektionen inför förarbeviset ledd av självaste kapten Sören. Ikväll byts vakterna för sista gången och resan håller tyvärr på att lida mot sitt slut.

Vi ses på Arlanda om en vecka!

Cornelia och Ebba E

## Personallogg:

Sovmorgon-Zainab skriver igen, god dag och god morgon på er alla som läser!

Den 24 april skrev min kollega Mona i sin personallogg om min oavsiktliga (lilla) sovmorgon, och jag vill bara förtydliga hur skönt det är att sova på Älva när hon är ute till havs för det framgick inte tillräckligt tydligt i Monas logg. Föreställ er att det gungar harmoniskt, mobiltelefonen är helt utan nätuppkoppling, man slipper vakna till onödiga notifikationer i telefonen, man är på en båt med personer som får en att skratta och (bäst av allt) man hör havet och hur vågorna slår på metallskrovet. Det är vetenskapligt bevisat att vattenmiljöer är bra för hälsan, så segling för alla (and Zainab for president)!

Nog om sömn, jag ska inte upprepa det Cornelia och Engström skrev om vår fullspäckade dag idag. Det stämmer inte att vi lärare inte tycker om shopping, men vi vill att eleverna ska fokusera på seglingsprojektet och inte bli frestade av MK väskor och tröjor med "en man på en häst" på. Besöket till Aspex var verkligen annorlunda då många av oss inte är vana vid att uttrycka våra åsikter med hjälp av konst, framförallt inte politiska åsikter, men så småningom var alla igång med att måla sitt Europa om 50 år.

Jag vill slutligen lyfta upp hur glad jag är att få segla med FE16 och hur stolt jag är över många individer i denna klass som har visat sitt bästa jag och gör det lilla extra för att ge oss en fin resa tillsammans. Byssangänget som har visat stor entusiasm och glädje i att förbereda och servera mat till oss ombord. Med leende på läpparna, "stabil" musik och kocken Osmar i spetsen levererar de alltid på topp. Jag är även glad att segla med min kollega Mona som ständigt överraskar oss med sina kreativa och lärorika studiebesök. Och till sist är jag stolt över de elever som under seglingen har visat nya värdefulla sidor som vi lärare inte kunnat se på skolan, det är framförallt de elever som ställer upp för sina kamrater när det behövs, utan att vi ledare behöver säga till. Allt från sällskap på land, vikariera hamnvakt när kamrater inte mår så bra, till att väckning och ge tydliga instruktioner utan ledare. Många i klassen är bra föredömen för gott ledarskap och kamratskap!





