

Logg från Älva

Datum: 24/4-2018

Elevloggare: Alexander Schöllin, Ludvig Landgren

Personalloggare: Mona Svensson

Position: Förtöjda i Haslar Marina, Gosport

Planerat datum för att segla vidare: 27/4

Beräknad ankomst till nästa hamn: 29/4

Väder: Molnigt

Elevlogg:

Skepp ohoj landkrabbor!

Denna suveräna dag började i vanlig ordning med en härlig frukost gjord av byssanlaget. Efter frukosten städades båten som vanligt. Efter den fina städningen av båten så hade besättningen en lektion inför förarbeviset som vissa elever missa på grund av sömn, detta resulterade i landstigningsförbud. Hårda bud från och med lärarbytet. Efter vi ätit lunch så börjar eleverna och besättningen göra sig redo för att gå i hamn som blev ett tufft pass fyllt av blod svett och tårar. Men allting gick bra och vi var förtöjda runt femtiden. Sen så åt vi en middag som bestod av soppa med hembakat bröd. Efter middagen fick vi ledigt och även tillgång till att gå i land i den fina staden Portsmouth. Dagen rundades sedan av med en filmkväll.





Personallogg:

Hej alla!

Efter en lång dags segling för, i princip, fulla segel över Engelska kanalen är vi nu framme i Portsmouth.

Ja, egentligen ligger vi ju i Gosport som ligger mitt emot och man får ta färjan över till Portsmouth när man ska göra studiebesök, intervjua för sitt projekt eller shoppa på den mycket omtalade outleten...

Dagen började såldes till havs – mitt ute på Engelska kanalen. Och det var ganska många som vaggats till en djup sömn som varade lite väl länge – däribland fröken Zainab 😊. Men alla kom snabbt på plats och fick i sig frukost för att hjälps till att gippa. Och så kunde vi sätta kurs mot Portsmouth.

Överfarten gick mycket bra och stadigt fast i ganska tät dimma så det dök upp en del båtar som gav de som hade vakten lite skrämshicka... Containerfartyg är väääldigt stora på nära håll!

Men kapten Sören hade såklart läget helt under kontroll - som vanligt.

Betydligt mindre sjösjuka denna resa också, bara lite bleka kinder här och där...till och med undertecknad klarade sig helt utan känningar. Puh!

Efter gårdagens halvtidsredovisningar har grupperna nu också fått feedback av mig och Zainab så de kan slutföra sina projekt här i Portsmouth och vara klara för slutredovisning i Brügge om en vecka.

Mycket spännande – de har jobbat på fantastiskt! Men på grund av skoningslösa fröknar jobbades det en hel del även under denna eftermiddag.

Under tiden eleverna jobbade passade lärarna på att ta över köket och baka kärleksmums som blev klara precis lagom när seglen halats och lotsen kommit ombord. Så han fick också kaffe o kaka. Han var en rätt bister herre så vi vet inte om han blev glad – men alla andra blev det i alla fall!

Nu ligger vi förtöjda utanför det gamla fyrskeppet Mary Mouse 2 som vi måste hoppa över till för att ta oss iland via landgången. Men skönt att kunna gå iland utan att behöva skjuts med rib.

Ja nu är dagen snart slut. Eleverna tittar på Iceage 1 bakom mig och surfar på telefonen – äntligen har de ju wifi igen!

Ha det så bra – imorgon ska vi berätta mer om Portsmouth! Mentor Mona





