

Logg från Älva

Datum: 2018-04-23

Elevloggare: Sanna Zettergren & Tove Åkesson

Personalloggare: Josefina, YH-praktikant

Position: Strax norr om Sark & Ferm

Segelsättning: Mesan, storen, focken, stagfocken, inre klyvaren & yttre klyvaren

Fart: 4 knop

Kurs: 350 grader mot Portsmouth

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag 24 april kl. 16.00

Planerat datum för att segla vidare: Fredag 27 april

Väder: Solnedgång, klart väder och lugna vatten

Elevlogg:



Ohoj landkrabbor!

Morgonen startades med en magnifik frukost som bestod av allt från yoghurt till ägg. Efter frukosten stod den vanliga städrutinen på schemat, damma, dammsuga och moppa. Sedan fick vi möjligheten att antingen äta lunch på båten eller i hamn. På grund av tidvattnet har vi inte kunnat gå av och på båten som vi behagar. Vi har istället behövt åka ribb för att ta oss från båten. Till lunch serverades fläskfilé med risotto och läcker sås.

Kl 14:00 hoppade lotsen på Älva för att guida oss ut ur hamnen, även om Sören, vår kapten mycket väl hade klarat det galant utan någon hjälp. Vi satte segel så fort vi kom en bit utanför Jerseys kust, mesan, storen, focken, stagfocken, inre klyvaren & yttre klyvaren hissades.

Till middag blev vi serverade pasta Carbonara, något många hade saknat hemifrån. Efter middagen har Zainab och Mona haft fullt upp med att ge tillbaka feedback på våra halvtidsredovisningar. Ska bli spännande att se hur det har gått.

Personallogg:

Hej alla!

Josefina heter jag som skriver kvällens personallogg. Jag studerar till skärgårdskapten på Marina Läroverkets YH-utbildning och gör en månads praktik här på fartyget Älva. I skrivande stund befinner vi oss mitt ute på havet med horisont i princip runt hela fartyget på väg mot Portsmouth. Endast någon liten fyr lyser långt bort i fjärran. Vi har äntligen fått vinden med oss så pass att vi för första gången under denna resa kan segla fullt ut utan stödhjälp av motorn, och dessutom är vattnet riktigt lugnt och fint till skillnad från tidigare överfarter, då det rullat rätt rejält.

I övrigt har dagen flutit på bra och de sista förberedelserna inför avresan gjordes i kaj. Till exempel har vi i besättningen slängt sopor, vilket inte görs hur som helst med tio meters tidvatten vid kaj! Vi var nämligen tvungna att passa på att slänga över sopsäckarna på kaj när vattnet stod som högst, för att över huvud taget lyckas få de i land. Lite speciellt med svenska mått mätt.

Nu ska jag upp till bryggan då jag har åtta-tolv vakten ombord till sjöss.

Trevlig kväll!





The Castle of Sark