

Logg från Älva

Datum: 10/4-2018

Elevloggare: Peggy Bolle och Ebba Engström

Personalloggare: Ylva Brandt

Position: Waterford , Ireland

Planerat datum för att segla vidare: 15:00 11/4-2018

Beräknad ankomst till nästa hamn: 18:00 12/4-2018

Väder: Idag har det varit växlande molnighet men även duggregn. Temperaturen har legat på stadiga 10 grader hela dagen!

Elevlogg:

Dagen påbörjades med en tidig (men mysig) frukost. Det serverades gröt, mackor, yoghurt, diverse juicer och sen det viktigaste: kaffe.

Efter frukost var det dags för förtrogenhetsutbildning. Den tog sin tid, men var ack så viktig. Förstås serverades det lunch efter. Som man brukar säga: den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.

Klockan två gick helt plötsligt brandlarmet, men oroa er inte det var faktiskt bara brandövning. Vi blev även experter på ifall båten (ta i trä) skulle sjunka. Sedan tog vi stan med storm! Med våra otroliga enkäter och intervjuer till seglingsprojektet bländade vi Waterfordborna.

Till middag serverades en av de mest engelska sakerna: scones med sylt och till det den svenska klassikern ärtsoppa men även purjolök- och potatissoppa (compliments to the chef).

Det börjar klarna upp lite just nu (18:30) och förhoppningsvis bjuds det senare upp till dans. Vi hoppas att nattvakterna får en mysig vakt och inte blir allt för trötta imorgon. Vi ser även fram emot en till lugn och stilla natt här i hamnen och längtar till en ny härlig dag med klassen då vi kastar loss och lägger kurs mot Swansea! Där får vi förhoppningsvis lära lite walesiska.

Hoppas alla där hemma har det bra men saknar oss lite i alla fall!



Personallogg:

Hej på er där hemma.

Här kommer några rader från medföljande lärare- skrivna medan det dansas på kaj, däck och i salongen. Fe 16 visar vad de går för.

Det är verkligen härligt att se våra kloka, vetgiriga och initiativtagande elever lära och utvecklas tillsammans. Några har intervjuat lokalbefolkningen gällande marknadsföring och CSR medan några elever har bockat av sina första inbokade möten på listan- allt för ett så nyanserat seglingsprojekt som möjligt. Poängjakten fortsätter även idag med poäng för irländare som lär sig prata svenska, nyinlärda iriska ord (nu kan vi säga både myra, tack och välkommen) – det ska bli spännande att se vem som vinner....

Tack för att ni tog er tid att läsa- nu ska även fröken dansa lite.

Och vet ni vad? Imorgon är en ny härlig dag med FE 16 då är det dags för fler äventyr!

/fröken Y