

Logg från Älva

Datum: 24 April 2017

Elevloggare: Kasper & Hugo

Personalloggare: Frida

Position: Seglade från Swansea kl 17:30

Beräknad ankomst till nästa hamn: Torsdag 27 April

Planerat datum för att segla vidare: Fredag 28 April

Väder: Molnigt

Elevlogg:

Hej!

Idag vaknade trötta elever för den första (och sista) morgonen i Swansea. Seglingsprojektet fortsatte i hög fart när alla tog långa promenader längst Swanseas gator för att intervju och se den fina hamnstaden. Leif bjöd på pasta carbonara till lunch som var (som alltid) utsökt. Efter det så fick vi besök av Swanseas sjömannakör som kom ombord och bjöd på gamla arbetsvisor och en god stämning.

Det var äldre män med gröna fliströjor som sjöng högt och ståtligt så många i hamnen stannade till för att lyssna på deras arbetsång. Låtarna var till för att det skulle vara mer motiverande att städa med ett högt tempo. Efter det förberedde vi oss för avfärd i fulla drag. Vi lämnade hamnen 17:30, och om vi skulle ha åkt iväg senare än planerat skulle vi fått vänta ett dygn till för avgång på grund av tidvattnet. Slussen vi åkte igenom var väldigt trång men Kapten som körde är otroligt erfaren så vi tvivlade aldrig på hans egenskaper.

När vi kommit ut från hamnen hjälpte hela klassen till med att hissa segel och vinden tar oss nu i mot Guernsey!



Personallogg:

Hej allihopa,

Idag började besättningens dag som vanligt med ett möte för att kolla vilka jobb vi hade att göra innan avgång.

Sen så fortsatte dagen med att förbereda inför avgång, inskolning av ny besättning och proviantering.

Vår kock och bås drog iland efter lunch för att köpa mer mat inför resan och våra två styrmän satte igång med att rita ut vår rutt till Guernsey i sjökorten.

Vi andra sjöstuvade båten och gick igenom en del av säkerhetsutrustningen ombord.

Vi passade även på att fira vår nya styrmans födelsedag med lite kaffe och gräddtårta.

På eftermiddagen kom vi äntligen ut ur hamnen, genom slussen och började förbereda för segelsättning efter kvällsmålet.

Nu är yttre klyvare, stagflock, flock och storsegel satta och vi seglar på fint mot en ny hamn.

Eleverna försöker vänja sig vid sjögången och besättningen går vakt eller tittar på film under frivakten.

Och snart har vår kock fixat kvällsfika vi ska få avnjuta inom kort.

Hoppas ni har det bra hemma och att värvädret blir bättre!

Mvh Frida