

# Logg från Älva

---

Datum: 2/5-2017

Elevloggare: Olivia och Cecilia

Personalloggare: Nicole

Position: Portsmouth

Planerat datum för att segla vidare: 5/5-2017

Beräknad ankomst till nästa hamn: Brügge den 7/5

Väder: Sol

## **Elevlogg:**

Vi vaknade upp till någorlunda varmt soligt väder efter en mycket gungig och regnig natt. Eftersom att vi närmade oss en ny hamn så hade vi som vanligt en storstädning i hela båten. Efter städningen hade vissa elever förarbevis-lektioner som handlade om lanternor och dagersignaler vilket var mycket intressant. När vi närmade oss hamnen i Portsmouth hämtade vi upp en lots (en person som leder in oss i hamnen). Det första vi såg var ett par stycken av brittiska flottans skepp!!!!

Vi ligger förtöjda på utsidan av ett f d fyrskepp som målats ljusgrönt och fått namnet "Mary Mouse II". Det inrymmer en restaurang och på under däck duschar och toaletter för de båtar som gästar marinan, alltså bl a Älva. Vi kom fram vid lunch och även här var det strålande solsken och 17 grader. Detta gjorde oss mycket motiverade till att undersöka staden i Portsmouth. Många köpte en biljett och tog färjan över till "city" och kollade bland annat runt på den stora outleten som finns där. Nu myser vi framför en skräckfilm som heter Split och imorgon förväntas vi vara utvilade så vi kan

fokusera på projektarbetet hela dagen! Hej Hopp!!



### Personallogg:

Hej, mitt namn är Nicole och jag genomför min APL (praktik) här på Älva. Jag läser Handel och administration på Taserudsgymnasiet i Arvika.

När jag kom upp till storstaden, Stockholm så hade jag inte en susning om att jag skulle få ta del av denna segling. Men nu sitter jag här i Gosport, en liten förort till Portsmouth. Och vår nästa destination är alltså Brügge.

Vi har haft tur med vädret hela resan fram tills igår när vi skulle lämna Frankrike, då regnade det ganska kraftigt men alla kämpade med att få upp seglen ändå.

Och som de nämnt i de andra loggarna så är maten helt fantastisk! Kocken Leif gör ett jättebra jobb, även när vi är ute till havs och vågorna inte vill samarbeta. (Man lever alltså inte på mat i konservburkar.)

Jag har inte mycket erfarenhet av sjölivet sedan tidigare, så det var kul att prova på något nytt. ☺ Hemlängtan börjar komma krypandes, men det återstår 10 dagar som sjörövare innan man är hemma. En livserfarenhet rikare och inte bara det utan med *ett minne för livet!*

/ Nicole