

Logg från Älva

Datum: 19 April 2017

Elevloggare: Fredrika Victorin & Fanny Wolf

Personalloggare: Anna Krögerström

Position: Förtöjda i Waterford, Irland

Planerat datum för att segla vidare: 21 april

Beräknad ankomst till nästa hamn: Swansea 22 april

Väder: Molnigt med inslag av sol. 12-15 grader.

Elevlogg:

Hej!

Igår natt hade de första eleverna sina första vaktpass. Detta innebar att 2 personer stod uppe på däck i 2 timmar och höll vakt för att sedan byta av nästa gäng. Frukostgruppen gick upp 05:45 för att förbereda frukosten och lära sig hur det går till. Klassen åt frukost 07:15 och därefter hade vi vårt morgonmöte då vi blev informerade hur vår dag skulle se ut. Varje morgon, direkt efter frukosten, kommer klassen städa hela båten så att den hålls fräsch. Städningen var klar vid 09:00 och därefter fick vi en förtrogenhetsutbildning vilket innebar att vi blev informerade om bland annat maskinerna och farorna ombord på Älva. Sedan var det lunch och det var otroligt gott! Efter lunchen fick vi i olika seglarstationer lära oss hur man hanterade de olika seglen på båten. Efter alla aktiviteter ombord fick vi en rast. Då valde många att ta igen sömn man förlorat under natten, några hängde kvar på båten och några gick ut. Middagen serverades 17:30, det blev en buffé med kött, paella, broccoligratäng, tortellini och annat gott. Maten ombord är jättegod tack vare vår kock Leif. Efter middagen hade vi vår första lektion om hur det skulle gå till för oss att ta förarbevis. Det har varit en mycket händelserik dag där vi fått ta in mycket information och lärt oss väldigt mycket, lite jobbigt då många av oss hade sömnbrist men vi hoppas på mer sömntillfällen framöver.



Lärrlogg:

Hej!

Nog har det här varit en fullmatad dag. Nu vet vi alla var vi hittar varenda brandsläckare och var nödutgångarna finns. Mest spännande där är att det går att ta sig genom en lucka i badrummet i hytt 23 till grönsakskylen i en annan del av fartyget. Vi har också gått igenom olika säkerhetssystem för alla oönskade eventualiteter, hängslen och svångrem med system och olika back up om ursprungsplanen inte skulle fungera. Allt känns genomtänkt. Och för mig som har varit ombord många gånger tidigare är det roligt att det för varje gång som jag kommer till Älva har det hänt lite sedan sist, förändringar som syftar till att göra tillvaron ombord bättre på olika sätt. Nu finns det ett torkrum för blöta kläder, en till tvättmaskin, ett rejält bord och bänkar utanför styrhytten och justeringar i ballasten för att Älva ska gå bättre i sjön.

Här i Waterford ligger vi förtöjda vid en flytbrygga mitt i stan. De människor som vi har mött har varit vänliga och hjälpsamma. Det bådär gott inför arbetet med våra projekt och alla intervjuer som drar igång imorgon. Sedan får vi se hur det går att förstå vad de säger här, många människor som vi har talat med pratar fort och med en svårbegriplig dialekt.

Nu är det kväll och lugnt ombord, några är iland och ett gäng hänger i köket.

Vi har det riktigt bra här och ser fram emot resans äventyr!

Anna K



