

# Logg från Älva

---

Datum: 10 maj 2017

Elevloggare: Jakob Diamant & Lalo Saleh

Personalloggare: Zainab och Petra

Position: Förtöjda i Brügge

Väder: Soligt och skönt

## Elevlogg:

Bonjour! Idag som ni kanske har hört så har hela klassen vart i Bryssel. Vi åkte till staden med buss runt klockan nio på morgonen och anlände vid elva. Vi började besöka Grand Palace där vi fick vet att byggnadens arkitekt hade begått självmord efter att ha sett det slutgiltiga resultatet. Varför han gjorde det är ett uppdrag för er. Efter det begav vi oss till den väldigt populära Manneken Pis eller översatt till svenska den kissade lillpojken. Sedan splittrades klassen ner till mindre grupper då det var dags för lunch. Det fanns ett väldigt bra utbud på restauranger från kebab till spaghetti Boulognese. Till dessert blev det själv klart BELGISKA WAFFELS. Sen tidigare hade min och Lalos grupp ett bokad möte med EU-kommissionens president Jeans-Claude Junckers ekonomiska rådgivare Paulina Dejmek-Hack. Det var ett väldigt lärorikt och intressant möte och dessutom kunde Paulina svenska viket vara väldigt skönt för oss. Efter detta mötte vi klassen och hade en rundtur i det Europeiska parlamentet. Dagen har varit rolig, med härligt väder och många glada miner. Eftersom detta är den sista loggen från den ökända klassen Fe15, skulle vi vilja tacka samtliga ombord på båten. Besättning och alla lärare och andra klasskamrater, som har gjort denna resa minnesvärd. Till besättning (om ni läser detta) så har ni vart sköna och roliga, hoppas vi inte har varit allt för jobbiga:D

Peace out! Från Jakob och Lalo

## Personallogg:

Då var Brysseldagen äntligen här och den blev som förväntat en av de bästa dagarna under seglingen. Vi överraskades av en ovanligt vacker, grön och solig stad. Vi hann under få timmar besöka tre av de top fem sevärdheterna i Bryssel. Grand Place, Manneken Pis och Europaparlamentet. Dessutom har de flesta smakat på någon kombination av belgisk våffla i city center. Mötet i Europaparlamentet avslutades med en gemensam bild i plenisalen. På vägen hem från Bryssel överraskade vi klassen med att dagen ännu inte var slut utan det väntade en liten promenad i centrala Brügge och en flott hamburgermiddag (Donken). Vi avrundade med en skön promenad hem genom ett vårgrönt vackert Brügge medan solen gick ner. Väl hemma på Älva var det dags för alla att börja packa så smått. Trots att vi får ha 3 kg mer på vägen hem än på vägen ner så kan det bli en utmaning att få ner allt i väskan. Det har ju blivit lite shopping under resan.







