

Logg från Älva

Datum: 7/12- 16

Elevloggare: Ellen & Sara

Personalloggare: Robban

Position: Öster om Fuerteventura

Segelsättning: Storen, stagfocken och focken

Fart: 4,3 knop

Kurs: 105°

Beräknad ankomst till nästa hamn: La Graciosa torsdag kväll eller fredag morgon

Planerat datum för att segla vidare: Söndag

Väder: SOLIGT :D

Elevlogg:

Ohoj alla landkrabbor!

Dagen började med lugn frukost följt av städning. Sedan bar det av mot stenstranden här i Gran Tarajal för snorkling och utforskning av alla fiskar och arter i det turkosa vattnet. Vi hittade bland annat stim fulla med fiskar och en stor långspetsig svart sjöborre (*Diadema antillarum*). Efter att vi lagt loss från kaj i en fantastisk solnedgång slutade lyftkranen till ribben att fungera när den skulle hissas upp. Men efter mycket fix och trix lyckades vår kloka och visa kapten Sören få igång kranen så att vi kunde få upp ribben. Sedan satte vi segel mot Isla Graciosa där vi lägger ankare 3 dagar. Där väntar nya fartfyllda äventyr som snorkling, vandring och en ytterligare hårdbottensexkursion. yippiie!!

Nu blir det en kik den stjärnklara himlen och marelden.

Hasta La Vista!



Personallogg:

Hej!

Idag var det avgångsdag från den lilla byn Gran Tarajal på Fuerteventura. Medan eleverna och lärarna var iväg och snorklade så har vi i besättningen fortsatt med underhållsarbetet på däck. Vi har slipat och lackat block, vi har svetsat nya ringar i relingen till förseglens skot och tvättat vattenlinjen från olja efter vår vistelse i den skitiga fiskehamnen i Las Palmas. Vi har också lektionsplanerat inför fartygsbefäl klass 8-lektioner samt hållit lektioner på eftermiddagen. När vi väl hade kastat loss och lämnat piren så fick vi lite problem med vinschen till lastbommen som vi lyfter upp Rib-båten med, så Robban som körde ribben fick åka bredvid Älva i närmare en halvtimme innan vi hittade felet och kunde åtgärda det.

När Robban och ribben var väl ombord så satte vi segel och en kryssbog mot nord ost och upp mot isla Graciosa som ligger norr om Lanzarote.

Varma hälsningar från däck, Stefan och Robban