

# Logg från Älva

---

Datum: 5/12 2016

Elevloggare: Philip Molund & Jakob Hauge

Personalloggare: Andrestyrman Sofia Söderman

Position: Förtöjda i Puerto de Gran Tarajal

Planerat datum för att segla vidare: 7/12 2016

Beräknad ankomst till nästa hamn: 8/12 2016 Isla De Los Lobos

Väder: Växlande molnighet, mest sol

## Elevlogg:

Hej!

Morgonen inleddes med en fin soluppgång med simmande delfiner akteröver. En sista frukost med det nuvarande byssalaget, ägg och gröt stod framme vilket gav ork till Lasse/Veronicas morgonlektion. Redan sedan morgonen växte ön i sikte, timma efter timma.

Ur byssan kom en ljuvlig kassler hawaii till lunch, alla blev nöjda och taggade till tillägningen vid ön, där man påbörjade bad förutom byssa-gänget, som planerade för tvårätters middag. I mässen var elever och besättning noga blandade, för att njuta av varmrätten (Potatisgratäng med rostbiff och en mustig rödvinssås). Noga utvalda grönsaker fanns även på tallriken. En efterrätt fylld av smaker från både sommar och jul. Fortsättning följer...

Hör ni oss där hemma? Vi jublar!

## Personallogg:

Hej hej, inatt under vakten mojnade det och ett tag var vi tvungna att starta maskinen då en nordlig ström gjorde att vi fördes mer i sidled än framåt. Apropå det så hade jag och Lasse en diskussion om det där med nordlig vind och nordlig ström idag. När vind är nordlig så kommer den norrifrån och går söderut men när ström är nordlig så kommer den söderifrån och går mot norr. Ganska förvirrande egentligen och man kan ju undra vem det var som kom på att det skulle vara så. Det är sånt som man, när man lärt sig det, inte reflekterar över förrän någon frågar varför det är så.

Strax efter lunch var det ankomst med allt som det innebär med trossar, landgång och fix med fendrar. Här i Gran Tarajal ligger vi mot två stycken stora gummiavbärare som sitter fast i kajen och eftersom vi vill skada båten så lite som möjligt så är det viktigt att fendrarna ligger emellan just där.

Krister sa för övrigt hela tiden fram till idag att det var så roligt att få komma till Fuerteventura för det var den enda kanarieö som han inte varit på. När vi sen kom till hamnen så insåg han att han varit

här en gång tidigare. Ibland flyter hamnminnen helt enkelt ihop när man jobbar på den här båten. Minnen av tidigare elever blandas också ihop med de nya. Så här i början kan därför eleverna ibland få heta något helt annat än det de egentligen heter för att de påminner om någon tidigare elev men allteftersom så lär man sig de nya namnen. Tyvärr så har vi de här eleverna på varje vakt under en så kort period vilket gör det svårare att koppla ihop namn med person. Nu har vi redan hunnit ha en vakt och om två veckor är resan slut. Tiden går som en elvisp som en kompis brukar säga.

Nu ska jag ta mig en kopp te och umgås lite i mässen. Ha det bra därhemma.

/Sofia

