

# Logg från Älva

---

Datum: 29 September

Elevloggare: Angelika och Ludvig

Personalloggare:

Position: Biscaya

Segelsättning: N/A

Fart:

Kurs: Mot Vigo!

Beräknad ankomst till nästa hamn: I morgon lunch

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: otroligt dimmigt!

## Elevlogg:

Tjena hejsan alla landkrabbor!!

Idag har varit motsatsen till händelserik. En dag fylld med betänketid, projektarbeten och massor av korv. Livet tuffar på här ombord, vi börjar bli rastlösa och det är dags att ta Vigo med storm (inte bokstavligen, vi vill helst inte bli åksjuka sista dagen på Biscaya). Nu är det dags att kolla på en dokumentär om valar då vi har väckt ett stort intresse för valskådning! Sedan är det hopp i kojs.

## Angelika och Luddes lista:

Antal spyor idag: 0

Antal valar sedda: ca 2

Antal glas diskade idag: Säkert 180 st, alla dricker oboy hela tiden

Antal korvar ätna: Så magen sprack

Planerade inköp i Vigo: Delicatobollar, godis, Pringles och fräscha sommarhattar



(Valskådning med korv i dimman)

Ps. Det blev inte fler bilder då vädret inte tillät ☹️

Mvh Angelika och Ludde!!

### **Personallogg:**

Hej allihopa,

Dagen har varit väldigt lugn och vi på 12-4 vakt fick en fin början kl 12 med solsken och värme, sedan försvann vinden... Så vi bärgade våra segel, stor, fock, stagfok och yttre klyvare och när detta var klart så började solen att försvinna och diset kom krypande. Det är lite läskigt när man vet att det finns stora fartyg runt en men att bara några sjömil bort ser man inget annat än dis. Tur att vi har en bra radar och att alla fartyg har AIS.

Tyvärr såg vi inga valar på vår vakt men vi håller tummarna inför nattvakten.

Imorgon kommer vi in till Vigo i Spanien och både besättning och elever är lika taggade på att få handla godis och höra av sig till nära och kära. Mest saknar vi nog godiset ;)

Nu blir det som vanligt filmvisning, förhoppningsvis lite popcorn och sedan ännu en nattvakt ☺️

Ha de så gött hemma // Frida