

Logg från Älva

Datum: 2016-11-26

Elevloggare: Jonatan och Sebastian

Personalloggare: Krister

Position: Utanför Fuerteventuras kust

Segelsättning: Storen, focken och stagfock

Fart: 4 knop

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: söndag 27 november efter frukost

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: vind med mycket sol men stunder med regn

Elevlogg:

Igår kväll fick vi reda på att avgångstiden blivit ändrad till efter frukost istället för klocka 06:00 som först var planerat. Efter flera dagar av hårda vindar runt kanarieöarna så möttes vi av rätt hög sjö med stora dyningar och många av oss elever blev sjösjuka speciellt jag och Jonatan som stod i byssan och försökte laga lunch samtidigt som vi letade efter horisonten bland vågorna. 12:15 var det alla man på däck för segelsättning och efter mycket bra samarbete var seglena uppe på nolltid och Älva började genast få en mjukare sjögång. Efter lunch och segelsättning var det dags för lektioner som vanligt enligt schemat men på grund av att många mådde dåligt så blev lektionerna uppskjutna fram till kvällen. Idag lagade vi hamburgare till middag som uppskattades väl av alla ombord.

Personallogg:

Resan börjar lida mot sitt slut och vi gör det sista dygnet till sjöss med denna klass. Vi har under de senaste veckorna tillsammans svetsats samman till ett team och eleverna har lärt sig alla rutiner. Dom har blivit riktigt duktiga vad gäller allt arbete på däck. Idag vid segelsättning så kunde vi i personalen sätta oss, luta oss tillbaka och bara se på under tiden eleverna löste allt själva. Alla segel sattes utan vår hjälp. Det var väldigt kul att se och fort gick det också. Det är synd att dom ska åka hem när dom fungerar så bra ombord. Vi skulle gärna behålla dom en månad till om vi bara fick!





