

Logg från Älva

Datum: 24/2-2018

Elevloggare: Elin och Johanna

Personalloggare: Frida

Position: Las Palmas, Gran Canaria

Planerat datum för att segla vidare: 27/2

Väder: SOL

Elevlogg:

Hallihallå! Hoppas allt är bra med er där hemma! Vi har det toppen här på Gran Canaria! I morse efter frukost när vi seglade in i hamnen här fick vi uppleva riktig värme här för första gången. Vi fick ta det lugnt på förmiddagen, njöt av solen och blev serverade en fantastisk god lunch av vaktlaget Krabborna. Efter lunch sprang några bort till köpcentrumet som ligger några minuter bort för att köpa flipflops inför eftermiddagens hårbottenexkursion!

Platsen låg en timme bort, så med skoskav och solen brännande i nacken promenerade vi i samlad tropp dit. De flacka klipporna såg kanske inte mycket ut för världen, men för oss fisknördar var den som en godisbutik för ett småbarn! I havet hittade vi många spännande organismer: sjöstjärnor, spindelkrabor, eremitkräftor och fiskar. Och vi får inte glömma alla pensionärer!

Nu har vi kommit tillbaka och ätit tacos. Kocken har rymt med sin gitarr för en natt, så vi får se vad vi äter imorgon! Nu ska vi göra stan med alla pensionärer.

Ha det gott, ät gott, sov gott! Puss och kram från Elin, Johanna och resten av klassen!

Personallogg:

Hej allihopa,

Hoppas ni har det bra där hemma i snön ☺ här nere har vi det förträffligt.

Innan ankomst plockade vi ner våra segel som hade varit uppe under natten, stor, fock och stagfok. Sedan tuffade vi in mot kaj medan vi förberedde för förtöjning såsom lägga fram trossar, sjösätta vår rib-båt som vi använder som bogpropeller m.m.

Efter ankomst i Puerto de la Luz/ Las Palmas på Gran Canaria så blev det naturligt lite jobb på däck för besättningen. Efter en resa till sjöss så måste man färska av båten, alltså spola bort allt salt med färskvatten så att man kan börja knacka rost och måla. Och gå runt och kolla så att allt är i sin ordning, kolla vilka jobb som ska göras under dagen och nästkommande.

Vi hade även lite fruktpaus då vi mumsade apelsiner m.m. och drack mycket vatten då solen stod högt och det var väldigt varmt.

Och jag hade turen att få äta min favoritmat till middag ☺

Och nu under kvällen blir det film och popcorn.

Ha de så gött

Mvh Frida



Vidar, Johanna, Lucas, Zacha och Mattias njuter av solen på väg in till Las Palmas!



Spindelkrabba och stjöstjärna!



Artbestämningsbok och undersökningsplatsen!



Här pågår intensiv hårbottensexkursion.