

Logg från Älva

Datum: 23/9 2017

Elevloggare: Klara Eriksson

Personalloggare: Arvid Lundkvist och David Stefansson

Position:

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder:

Elevlogg:

Hej allihopa!

För klass LK15 började dagen lite tidigare än vanligt inför dagens utflykt till d-day stränderna. Klockan 8.25 stod klassen utanför Älva i väntan på bussen som kom först två timmar senare. När alla äntligen kommit ombord på bussen bar det först av mot tågstationen för att hämta upp vår trevliga svenska guide för att sedan ta oss till *La point du Hoc*. Det är toppen på en klippa vid Normandies kust i norra Frankrike där *the midnight rangers* tog sig iland genom att klättra upp för klippan efter att glidflygare bombat landet kring de tyska bunkrarna. Spännande var det att se kratrarna som bomberna lämnat samt granatspåren i bunkrarna.

Därefter var det en kort resa till *Omaha beach*, en av d-day stränderna. Vi spanade in två fina monument till minne av de som mist livet för att sedan kaka lunch i det varma och soliga vädret. Många sprang ned för att känna på vågorna och den solvarma stranden innan vi var tvungna att ge oss av till *Colle Ville*, en amerikans kyrkogård ägnad till amerikanska soldater som mist livet i kriget. Vi visade vår respekt till de fint radade gravstenarna och fick information om bröderna *Niland*, som var inspirationen till filmen *Saving private Ryan*, och om en tidskapsel med tidningsurklipp från 1944 som ska öppnas om 27 år.

Till sist anlände vi till *Arromanches*, där majoriteten av klassen spenderade en stund på Gold Beach museet för att sedan turista runt lite i området nära bussen. Några handlade crepes och glass, medan andra hittade souvenirer – antingen hem till familjen eller till sig själva.

Sedan var det dags att bege sig hemåt, både för vår fina guide till tåget mot Paris och för oss tillbaka till Älva. En tyst bussresa som följdes av mycket spring till närliggande affärer innan middagen serveras. Snart ska det förberedas för hamnvakt och en lugn kväll.

Fartyget hälsar alla så gott och hoppas att ni haft en trevlig lördag!

Klara Eriksson

Personallogg:

I bakgrunden ekar öppningsscenen i Saving private Ryan och vi minner oss tillbaka till dagens upplevelser på D-day stränderna. En vacker och känsloladdad dag med fint väder och intressant historik. Imorgon väntar arbete med dagens retoriska upplevelser. Etos, logos och patos kan ses som ledord på färden. Vidare har eleverna handlat skorpor och kex inför vår stora färd över Biscaya då det ryktas om söndagsstängt. Nu måste vi tyvärr avsluta då filmen börjar närma sig peripetin.

Varma kramar för denna gång.

Arvid och David



