

# Logg från Älva

---

Datum: 20 december 2016

Elevloggare: Nej, nu har de åkt hem!

Personalloggare: Kapten Sören

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Väder: Växlande molnighet, 20-22°

## Personallogg:

Ännu en resa är över. I morse klockan sex antrade de 24 eleverna i MBV 14 och 15 bussen för färden ner till flygplatsen. Någon kom på att han glömt sin getost från Fuerteventura och rusade ombord igen, men sedan var de iväg, avvinkade av den samlade besättningen.

Det har varit en bra segling på flera sätt. Tack vare det fina vädret har vi fått mycket segling och mycket naturupplevelser och marinbiologi. Vi kunde ligga till ankars i tre dagar vid La Graciosa, mitt ute i vildmarken. Vandringar, snorkling, bad och hårbottenundersökningar gjorde att de dagarna gick fort.

Till Arrecife såg vi till att komma omkring fullmåne så att ebban var som lägst. En tidig morgon blev vi guidade i tidvattenzonen av en doktor i marinbiologi, Rubén Ramirez, som visade oss många spännande arter. Bl a hittade vi ett litet exemplar av Havsängel, en bottenlevande haj som livnär sig på krabbor och som är mycket sällsynt. (Såklart fick den återvända till havet, denna lilla unge skall bli 1,5 meter lång.)



Från Arrecife gick vi söderut till den lilla ön Isla de Lobos, där vi aldrig varit förut. Tack vare lugnt väder kunde vi ankra över natten, och klassen kunde gå på upptäcksfärd i öns naturreservat följande dag.

Sedan blev det frisk segling ner till sydvästra Teneriffa, där vi hoppades kunna snorkla med havssköldpaddor. Tyvärr gick det in en del dyning i vår sköldpaddsvik, så vattnet där var för grumligt. Men i gengäld fick vi se ett stort antal grindvalar på riktigt nära håll i sundet utanför.

Så nog har det varit en spännande seglats kring de exotiska Kanarieöarna, fjärran från alla turistindstriområden.

För oss i besättningen har det varit roligt att kunna bjuda eleverna på det bästa, och det har också varit en glädje att se de här klasserna ta för sig av vad veckorna ombord i Älva har haft att erbjuda. MBV 14 har vuxit till sig kolossalt sedan vi seglade tillsammans för två år sedan, och nybörjarna i MBV 15 också gjort det allra bästa av sin tid ombord. Vi ser verkligen fram emot att återse dem igen nästa år. Ni föräldrar som läser detta skall vara väldigt stolta över era ungdomar.

Hälsningar från

kaptén Sören