

Logg från Älva

Datum: 19 december 2016

Elevloggare: Sofie och Viktor W

Personalloggare: Krister

Position: Santa Cruz

Väder: Spöregn som blev till solsken.

Elevlogg:

Hola!

Vi började dagen med slutstädningen som kändes som att det skulle bli ett rent helvete. Men med lite fikapaus och vattenkrig blev det inte så farligt ändå. Så vi blev klara i god tid för att hinna dra ut på stan ett tag innan den sista middagen med varandra. Där vi även hittade vår älskade *Superdino* på stan. Efter stadsvandringen var det tid för att fräscha upp sig, även chilla lite och ta in det sista av tiden här på Älva innan vi lämnar skeppet. Ryktet gick att vi skulle bli bjudna på middag, vilket vi blev och vi fick då vår efterlängtade exemplariska pizza! Eftersom att det var pizza som bjöds var alla på toppenhumör och när det kändes som att det inte kunde bli bättre ställde vår kära kapten Sören sig upp och höll ett väldigt fint och rörande tal som blev väldigt uppskattat av alla! Tyvärr måste allting ha ett slut.. Så Sofie, Viktor och alla andra tackar för oss på Älva! Skepp o hoj ha det skoj!

Personallogg:

Idag kom den av eleverna fruktade dagen, nämligen slutstädning. Slutstädning innebär att hela fartyget ska städas minutiöst. Vart enda skrymsle och vrå ska torkas och varje liten bit mässing ska putsas. Idag har eleverna verkligen visat vad de går för. Dom har städlat allt och det har gått så bra det kan. Inget klagande och alla har ställt upp. Det gjorde att städningen inte blev så stor plåga som farhågorna påstått och vi blev snart klara. Det gav lite ledig tid och de flesta tog tillfället att se lite mer av staden. Självt var jag kvar ombord med några elever som hade en inlämningsuppgift kvar att lämna in i fartygsbefälskursen de läser ombord. Vi satt tillsammans en liten grupp och gjorde klart denna och nu är alla i bägge klasser klara och alla har uppnått mycket bra resultat vilket jag tycker är kul.

Kvällen bjöd på middag på restaurang på stan. Det var trevligt att sitta tillsammans allihop elever besättning och lärare blandat kring ett enda stort bord. När vi satt där tillsammans kände jag att det är två väldigt härliga klasser vi haft ombord en tid nu. Jag har verkligen haft roligt tillsammans med alla och det här är en segling jag inte kommer glömma. Nu är det egentligen dags att sova men det är många som är kvar uppe och umgås då det är vår sista kväll tillsammans här på Älva. Jag ska passa på att umgås lite innan alla ska åka hem imorgon.

Tack MBV14 och MBV15 för en fantastisk resa!

/Krister



Kvällshäng i det fina uteklassrummet på bryggdäck, som Krister byggde i somras.