

Logg från Älva YH16

Datum: 2018-02-17

Elevloggare: Erik Wannberg, Lukas Wallentin, John Willgren

Personalloggare: Osmar, Kock

Position: Teneriffa, Santa Cruz

Planerat datum för att segla vidare: slutdestination nådd

Beräknad ankomst till nästa hamn: N/A

Väder: Klart, solsken, lätt bris

Elevlogg

Hej igen. Ännu en dag i vårt andra hem älva. Det är sista dagen för klassen och Rent skepp stod på schemat. Vi delade in oss i olika stationer ombord och städade järnet från klockan nio till klockan ett, då var Älva skinande rent, både invändigt och utvändigt. Vi fick beröm för vår rekordsnabba städning, vilket stärkte vår sammanhållning ytterligare.

På eftermiddagen ville några av oss klättra i masten med vår nya klätterutrustning. Vi har haft fortsatt tur med vädret, sol och tjugo grader varmt. Santa Cruz visade sig från sin bästa sida även idag!

Kocken på älva, Osmar, lagade vår sista lunch som bestod av spansk chorizo och risotto, det var gott. Beröm till kocken för att han försett oss med så god mat under resan.

Solen i Santa Cruz börjar gå ned och dagen drar sig mot sitt slut men innan dess ska vi äta gemensam middag iland med besättningen.

Seglingen på Älva har varit en ypperlig start på vår sista termin. Vi tar med oss goda erfarenheter och blickar framåt inför sommarens praktik.

Personallogg

Hej alla Älvas loggläsare!

Alla åker hem imorgon och idag var vår storstädningsdag.

Frukost var framme kl. 07:30 och vi fick alla instruktioner för vår stora städningsdag. Det gick som en vals. I Byssan delade vi in oss i tre små grupper, en för att laga mat, en för städning, och en för inventering.

Dagen är solig och varm! Alla verkade vara motiverade och allt i Byssan var nästan klart vid lunch.

Efter lunch kl. 13 var hela båten städad och alla var samlade i salongen. Alla avdelningar blev godkända och kapten gjorde en överraskning till våra elever när han tog bort deras sista vaktskift.

Efter instruktioner kring deras hemresa, fick eleverna bedöma deras upplevelse under resan! Poäng!!! Nästan allt vara mycket positivt, och "Bra mat" blev den första bedömningen! Yeah!!!

Efter det gick många till stan, det är sista helgen med Carnaval i Teneriffa och alla på gatan är upklädda i kostym runt stan och det finns flera scener med livemusik omkring hamnen.

Vi ska ha middag på Fontain Pizzeria vid Plaza de España kl. 19. Det är alltid en lite nostalgisk dag när eleverna förbereder sig för att lämna båten. Men vinden och Älva fortsätter sin väg och ny klass är strax ombord.

Osmar, Kocken



Repen hänger i ordning efter städningen.



Delfiner som vi såg på vägen till Santa Cruz. Inte från idag men alla vill väl se delfiner ändå!? ☺