

# Logg från Älva

---

Datum: 15 september 2018

Elevloggare: Klara och Anton

Personalloggare: Eva

Position: Förtöjda i Gosport

Väder: Vackert! Soligt och varmt större delen av dagen.

## Elevlogg:

G´day mates!

Idag har vi gjort en massa roliga saker. Det började med en trevlig frukost och städning som alltid! Sedan var det dags att traska iväg mot The Royal Navy Submarine Museum här i Gosport. När vi väl kom fram hade vi otroligt tur med att hitta en gratis guide! Det var en äldre man som tidigare jobbat inom den brittiska flottan med ubåtar. Han var otroligt kunnig och hade mycket intressanta fakta att bjuda på. Vi fick gå på en av de större ubåtarna "Alliance". Där fick vi veta hur allt gick till när man skulle framföra en ubåt under kriget eller allmänt. Det var ett väldigt klaustrofobi-framkallande levnadssätt enligt de flesta av oss.

Efter vi spenderat ungefär två timmar där gick vi tillbaka mot färjan och åkte över till Portsmouth. Där väntade nämligen HMS Victory och Portsmouth Historic Dockyard. I en samlad trupp fick vi gå ombord på Victory och se allt spännande från insidan! Ett av fynden var de gigantiska ankarkablarna som knappt gick att lyfta. Vi alla undrade hur det gick till när de kvajlade dem. Efter en rolig rundtur på skeppet hade vi en timmes fritid i området.

Vid klockan tre gick vi över till skeppet Gunilla från Öckerö skola som låg vid Gunwharfs Quay marina. Det var trevligt att träffa på lite andra svenskar i vår egen ålder. Vi pratade länge med eleverna om deras segling och jämförde Älva och Gunilla med varandra. Vi är kort sagt otroligt glada över att vi inte behöver gå totalt åtta timmar vakt som de behövde. Vi trivs mer här på Älva helt enkelt! Vi lämnade sedan Gunilla för att återgå till fritid i Portsmouth. Vi utnyttjade tiden på bästa sätt och shoppade såklart! Först på listan stod Primark. Efter en hel dag av vandring i staden var våra ovana fötter lite slitna och gjorde lite ont. Det var längesen man gick så pass långa sträckor.

Vi avslutade kvällen på absolut bästa vis med lite fish and chips vid marinan. Nu ska vi börja packa våra väskor och mentalt förbereda oss inför att lämna vårt nya hem.

Hoppas ni haft det bra där hemma så ses vi snart!





## Personallogg:

Kära alla därhemma,

Som Ni just har läst i Klaras och Antons innehållsrika logg har vi idag haft en väldigt aktiv och härlig studiebesöksdag här i Portsmouth. Till vår stora glädje sken solen från en klarblå himmel i morse...finemang eftersom vi ju skulle vara ute hela dagen. Direkt efter frukost tog hela klassen plus överstyrman Benke, däcksmän Pontus och jag själv en promenad längs Gosports kajer bort till HMS Alliance, ubåten som byggdes under andra världskrigets sista år men inte kom i aktiv drift förrän under kalla kriget. Mr Vallender, pensionerad ubåtskapten, redogjorde på ett mycket levande sätt för hur det var att befinna sig på detta mycket trånga utrymme veckor i sträck med allt vad det innebar av stress och vånda. Ungefär 80 män fick sova i omgångar i "hotbeds" .. man bytte helt enkelt plats med varann. Eleverna var väldigt intresserade och ställde massor av bra frågor.

Kunskapstörsten slutade dock inte här. Efter färjetur från lilla Gosport kom vi direkt till Portsmouth, staden som har en av världens mest kända hamnar enligt Wikipedia. Vi gick direkt till The Historic Dockyard och HMS (Her Majesty's Ship) Victory, byggt redan vid mitten av 1700-talet, det enda nu riktigt bevarade krigsfartyget och världsberömt på grund av Lord Nelson och slaget vid Trafalgar 1805. Alla gick med liv och lust in för att fylla i svar på en hel del frågor om livet på Victory. Även här fanns kunniga pensionerade guider, som levande lexikon och så glada att kunna besvara allt vad vi ville veta. Hualigen, 850 män levde, sov och åt mitt ibland 104 kanoner..... naturligtvis gav en högre rang en lite bättre koj o.s.v. men ändå...

Förutom Victory fanns förstås andra intressanta fartyg att besöka, såsom det gigantiska stålfartyget HMS Warrior (byggt 1860) men det gjorde vi inte idag. Istället gick vi som Klara och Anton berättat över till Skolfartyget Gunilla, som precis nu låg i Portsmouth och har liknande verksamhet som vår. De har 44 elever ombord och en något större besättning. De fokuserar mer på sjömanskap och seglar längre perioder med varje klass och över Atlanten. Vi fick en liten rundvandring ombord. Jätteroligt för våra elever att ses och fika ihop! Några av våra fina ungdomar och Gunilla-gänget har dessutom nu ikväll varit och bowlat tillsammans!

Tack för en fin dag säger lärare Eva