

Logg från Älva

Datum: 14/10-17

Elevloggare: Tim Sundqvist

Personalloggare: Evelina

Position: N35°54,9' W005°08,6'

Segelsättning: Maskin

Fart: 4Kts

Kurs: 050°

Beräknad ankomst till nästa hamn: 07.00 15/10

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: God sikt, inga vågor, 25° C, ostlig vind 4 m/s

Elevlogg:

Havet är alltid blåare på andra sidan

Dagen påbörjades med vår hittills längsta (och enda) sovmorgon. Vi fick sova ända till nio! Därefter gick vi direkt till våra städområden och städade som alltid noggrant och ordentligt till klockan tio då en brunch låg på schemat. Det serverades bland annat bacon, ägg, pannkakor och till och med rostat bröd vilket som traditionen medför även innebar ett utlöst brandlarm.

Efter en utsökt Brunch lämnade vi vid 11 tiden Smir och satte kurs mot Malaga, Spanien. Vid tretiden stannade vi till för att ha en manöverbordövning och även för att bada. Vi hoppade ner i ~18 gradigt vatten från både akterdäck och bogspröt, där det var uppemot 5 meter ner till vattnet!

Idag har vi även haft feedback med Björn och Marie om vår andra delpresentation i seglingsprojektet. Vi har även haft seglingens hittills längsta sjörövarskapslektion där vi gick igenom livräddning. Här ingick bland annat LABC(DE), HLR och hur man hanterar hypotermi och allergiska reaktioner. Väldigt intressant!

På tal om livräddning så har vi även fått en matförgiftningsepidemi på båten, vilket vi anar är efter ett restaurangbesök i Medick för 3 dagar sedan där många av de nu magsjuka åt middag. Nu börjar folk dock må bättre så imorgon kommer LK15 förhoppningsvis ligga på topp igen!



Personallogg:

Nu har kvällens film precis rullat igång bakom ryggen på mig och mysstämningen börjar infinna sig ombord. Idag var denna resas sista avgångsdag och dessa dagar har alltid en tendens att kännas lite extra långa, då de fylls med sysslor även utanför de vanliga vakttimmarna. Detta har dock varit en väldigt rolig dag med god stämning ombord. Jag tror att kombinationen sovmorgon, brunch och badstopp inte kan bli annat än lyckat. Det var väldigt kul att se den entusiasm som väcktes när överstyrman annonserade ut det efterlängtade badstoppet och det tog inte lång tid innan majoriteten av eleverna, samt några i besättningen, stod ombytta på däck och redo att hoppa från bogspröt så fort ribben var i vattnet. Det var många glada miner som bytte av varandra i vattnet fram tills signalhornet ljöd och det var dags att åka vidare. Men lyckat kan man minst sagt säga att det var! Med den bilden kvar i huvudet ska jag nog ansluta mig till den filmtittande skaran nu och passa på och vila lite innan 12, då jag går på mitt nästa och troligtvis sista vaktpass för den här gången.

Lättmatros Evelina