

Logg från Älva

Datum: 14 april 2018

Elevloggare: Kalle, Ludvig

Personalloggare: Ylva B

Position: På havet mellan Swansea och Fowey

Segelsättning: Motor

Fart: 8,5 knop

Kurs: 210

Beräknad ankomst till nästa hamn: 16/4 morgon

Planerat datum för att segla vidare: 18/4

Väder: Lätt molnighet

Elevlogg:

Igår gick Fe16 på teater. Teatern bjöd på en berg- och dalbana av känslor. Ackompanjerade av Walesiska pensionärer och kulturfantaster fick vi ta del av Davids Metcalfes öde i *pjäsen Beyond reasonable doubt*. Kvällen avslutades med ett blåstest innan vi klev på Älva och sedan korv med bröd. De flesta gick sedan raskt i säng!

Den 14 april började som vanligt med frukost och städning av hela fartyget. Vi fick sedan besök av fem män med stor pondus som också bjöd på en underhållning av högsta grad. Underhållningen bestod av fantastiska sjövisor som fick hela skeppet att sjunga med. De glada männen bjöds sedan på lunch och vände sedan på klacken. Senare under eftermiddagen kastade Fe16 loss och satte kurs mot Fowey.

Personallogg:

Hej alla!

Med gott om publik på kajen- och ackompanjerade av en sångarna i kören Baggywrinkles - lade vi ut från vår plats vid kajen i Swansea. Stiligt, snyggt men ändå simpelt kan vara en bra sammanfattning av vår avresa; trots att Älva egentligen är för lång för slussarna. Hatten av för vår kapten helt enkelt

Jag tror att många av oss blev förvånade över uppståndelsen Älva ändå skapat. Det har varit en strid ström av besökare, tydligen var Swanseas blivande borgmästare också intresserad av att träffa oss- ett rykte från obekräftade källor dock.

Swansea bjöd annars på strålande sol som vi, efter förmiddagens handledning av seglingsprojektet och lunchens konsert, hann njuta av innan det var dags för lektionen "navigering utan instrument" för eleverna. Anna och jag passade på att ta en härlig långpromenad på stranden under tiden. Naturligtvis diskuterade vi nyanserat och utvecklat kring seglingsprojekten under promenaden!

Så vad är en "Welsh rabbit" och vad bör man veta om Swansea? Det kan eleverna i FE 16 svara på efter gårdagens "get to know Swansea" – för er där hemma kan vi berätta att Dylan Thomas är född här. Att det var Dylan Thomas som inspirerade Robert Zimmerman att byta namn till Bob Dylan kan kanske vara intressant så här i tiderna när Svenska Akademien är i fokus. Vidare kommer ju Prinsessan Lilian härifrån och världens första passagerartåg gick härifrån till Mumbles.

Ännu en härlig dag med FE 16 är snart över och vi har idag även tackat av veckans byssagång och ser framemot nya kulinariska äventyr

Nos da! (God natt på Walesiska)

Ps Vi hann ju inte se dagens match då tidvattnet styr oss- dock hann några av oss se Evertons spelarbuss i alla fall!

/ ylva





