

Logg från Älva

Datum: 2016-12-13

Elevloggare: Fabian A. Classon och Alina H

Personalloggare: Frida

Position: Förtöjda i marinan i Arrecife

Planerat datum för att segla vidare: I morgon förmiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Isla de los Lobos i morgon eftermiddag

Väder: soligt med viss molnighet

Elevlogg:

Dagen påbörjades med en härlig frukost bestående av Saffranspannkakor med sirap och sylt gjoda av vårat underbara byssalag, efter det dagen till ära så blev vi överraskade av ett luciauppträdande. Efter frukosten så hade som vanligt lektioner bestående av fartygssäkerhet och marinbiologi, sen begav vi oss till en professionell guide som visade oss runt på denna vackra ö, några notervärda stopp var bland annat på restaurangen el Diablo där fick vi bland annat uppleva den termiska energin ifrån Lanzarotes vulkaner, mycket spännande... men det var inte nog med vulkanbesök, Vi fick även besöka en havsgrotta känd som den kokande grottan då vågorna slog in mot stenväggen och skapade ett imponerande svall av bubblor. Detta kunde ses uppifrån ett himmelsfönster. Efter en rolig och händelserik dag så tog alla ut sin sköna ledighet resten av kvällen. Nu sitter vi här och känner de sövande gungningarna från skeppet då vi skriver, snart är det god natt för oss alla och vi vill önska er en härlig lucia.

Personallogg:

Hejsan!

Vi startade dagen kl 05.50 för att hinna grädda saffran- & kardemummapannkakor till frukost. Luciamorgonen vart ännu mer tillspetsat då några av eleverna i mb14 improviserade ett luciatåg.

Efter lunchen åkte eleverna på utflykt så jag fick bli ensam i byssan. Men det gick bra ändå. Inte riktigt lika kul bara.

Det har varit en lugn eftermiddag. Ikväll så ska jag iland, träffa lite nya människor och prata lite knagglig spanska. Arrecife är en trevlig stad som har mycket att erbjuda och alldeles lagom stor. Jag hoppas eleverna bakar lussebullar ikväll. Jag har hört det ryktas om detta i alla fall ☺

Herrå!

KockFrida



Vulkangrillad kyckling på El Diablo