

Logg från Älva

Datum: 11 januari 2019

Elevloggare: Johan och Fanny

Personalloggare: Sören

Position: Förtöjda i Santa Cruz de Tenerife

Planerat datum för att segla vidare: Söndag eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: La Graciosa tisdag morgon

Väder: Blandat moln och sol, 20-22 grader

Elevlogg:

Efter en resa utan slut och borttappade väskor har äntligen MB16a anlänt till ett efterlängtat fartyg. På plats väntade kapten med allt från varma mackor till frukt uppdukat i mässen och det tog inte lång tid innan hela båten var tyst och fylld av längtan till morgondagens övningar.

Nu kan vi med ögonen förbundna hitta varje brandsläckare och brandfilt samt hissa segel, allt tack vare dagens förtrogenhets- utbildning. Därefter var det fri tid och nästan alla ombord besökte Santa Cruz, öns huvudstad. En bergig topografi med fin arkitektur. Just i denna stund är det lugnt i båten. Morgondagens händelse blir utflykt till öns och även Spaniens högs

Hoppas det är mörkt och kallt hemma i Sverige annars har vi åkt hit i en hoodie, stora kramar önskar MB16a. Vi ses igen i februari.



Personallogg:

Det var verkligen en dryg resa de fick, våra elever. 02.25 i natt strömmade 31 glada men mycket trötta elever. Det är ju ändå flera av oss i besättningen blev det ett kärt återseende.

Idag fick det bli lite sovmorgon, och sedan vidtog den sedvanliga övning i utrymning och övergivande av fartyget, saker som vi måste klara av innan vi kan kasta loss.

Nu väntar fyra veckors odysse bland Kanarieöarna. Om allt går som planerat, kommer vi att besöka alla de sju större utom La Palma. På söndag eftermiddag sätter vi nordostlig kurs mot La Graciosa strax norr om Lanzarote. Där blir det snorkling och vandring i naturreservatet. Sedan vidare till Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria, El Hierro, La Gomera och slutligen tillbaka till Teneriffa.

Förutom talrika studiebesök och marinbiologiexcursioner skall våra elever hinna med att plugga ombord samt inte minst att läsa hela kursen Fartygsbefäl klara övningar på bryggan när vi är till sjöss, bl a att hantera radar

I halvtid reser Björn hem och Linda kommer ombord. Då blir det också en del av våra elever som kommer ni att kunna läsa dagliga rapporter från livet ombord och äventyren här. Jag hoppas att du, kära läsare, vill följa med oss på vår resa.

Vi som utgör besättningen ombord ser du på bilden nedan. Från vänster:

- Erik Nygren, matros och tillika maskinansvarig. Tidigare YH-elev, som också seglat i fraktfart en del år. Mångårig besättningsmedlem ombord i Älva.
- Fredrik Backman, andrestyrman. Också han har gått Marina Läroverkets YH-utbildning och arbetar en hel del i hamntrafiken i Stockholm när han inte är ombord i Älva. Fredrik har dessutom den för oss väldigt värdefulla bakgrunden att ha jobbat som lärare i många år. På denna resa är han ansvarig för navigationsundervisningen.
- Sofia Söderman, överstyrman. En skärgårdstjej från Söderöra som pluggat sjökaptensprogrammet i Kalmar. Har seglat styrman i Älva i fem år.
- Jag själv, Sören Engzell, befälhavare. Gick till sjöss som femtonårig kockjungman i spanmålsskutan "Gruno" och brukade möta Älva på Mälarens fjärdar då. Anade föga att jag skulle sitta här som skeppare 45 år senare. Har arbetat ombord i vårt fina fartyg i sju år nu.



- Fredrik "Walle" Walderhaug, kock. Inte så farlig som han ser ut, trots skägg och – understundom – MC-väst. Lagar gudomlig mat och lär våra elever att göra detsamma.
- Alva Hedlöf, jungman. Tidigare marinbiologielev som sadlat om till sjöman, och fyller en viktig roll ombord. Lika suverän på att skota förseglen som på att trösta och uppmuntra elever som har en deppig dag.
- Mathilda Wilhelmsson, lättmatros. Besättningens tredje f d YH-elev. (Ja, som ni förstås har vi en fantastisk rekryteringsbas inom skolans egna väggar.) När Mathilda inte är ombord i Älva, jobbar hon i hamn- och skärgårdstrafiken hemmavid.
- Caroline Janrik, lättmatros och f d MB-elev. En klippa när det gäller det mesta, inte minst rigg och segel.
- Inez Söderberg, jungman. Blev seglingsbiten ombord i västkustskutan Ingo, och vill nu känna sig för om livet till sjöss är något för henne. Det är nog inte otroligt, här är hon som fisken i vattnet.



Hälsningar / kapten Sören