

Logg från Älva

Datum: 29/5-2016

Elevloggare: Anton Nyman

Personalloggare: David Grönberg

Position: Till ankars utanför Tjärnö

Planerat datum för att segla vidare: I morgon kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil tisdag morgon

Väder: Mulet, regn under dagen

Elevlogg:

Dagen inleddes med en väl behövd sovmorgon då alla ombord var väldigt trötta efter två veckor till sjöss. Brunchen vi blev serverad när vi vaknade bestod av korv, mos och frukt i syftet att räcka hela dagen. Idag hade vi endast en aktivitet planerad och de övriga aktiviteterna var väldigt spridda. Den redan planerade aktiviteten för dagen var en övning i användning av VHF. Vi blev indelade i små grupper och varje fick tillsammans lösa problem med hjälp av VHF och officiellt VHF språk. Förutom VHF övning var aktiviteterna som sagt spridda, somliga skrev på diskussionen till vår marinbiologiska rapport som ska lämnas in imorgon kväll, det riktigt ambitiösa folket i klassen som redan var klara spenderade dagen i lugn och ro utan den minsta stress, många av de som ännu inte är klara spenderade dagen med konstant stress, sedan finns det ju ett fåtal som valde att hantera stressen genom att sova dagen igenom. Runt tre blev vi serverad en sockerkaka som försvann snabbt i stora tuggor från elever och besättning. Middagen bestod av potatis och tonfisk, efter middagen blev det väldigt lugnt ombord då en stor del eleverna tog ribben in till Tjärnö för att spela fotboll. Ombord lyssnade vi på musik, somliga fortsatte skriva på marinbiologin och somliga gjorde absolut ingenting alls. Nu är det dags för film, och alla ombord vill gärna passa på att hälsa en god morsdag till alla mödrar där ute. Ni äger!

Med vänliga hälsningar Jesusmannen.



Personallogg:

Detta blir den sista loggen för mig för denna resa, efter två gymnasieklasser, en externkurs och en segling med YH-studerande från Marina Läroverket så har jag varit ombord sedan i slutet på februari och dagen närmar sig då jag ska åka hem från detta glada fartyg och se det segla vidare mot nya äventyr.

Många tror att det är svårt att jobba till sjöss och vara borta från nära och kära under lång tid, men det många inte vet är att när man har världens finaste arbetsplats med naturen hela tiden förändras utanför fönstret och trevliga arbetskamater som alltid har nära till ett skratt så försvinner dagarna fort förbi och tiden ombord rusar förbi.

Idag avslutades VHF-kursen med en praktisk övning med Kapten Sören där man övade radiokommunikation mellan fartygen och nödtrafik, om ett par dag så ska det skriva en tenta. Nu bär det snart över till land för att hämta alla ungdomar som har spelat fotboll i det lite kalla, men fina Sverige.

Ha det gött!

Överstyrman David Grönberg