

Logg från Älva

Datum: 23 Maj - 16

Elevloggare: Marcus Zibung

Personalloggare: Ingrid

Position: N 53°47, E 6°34

Segelsättning: Stagflock, fock- och storsegel

Fart: 4,2 knop

Kurs: 55 grader

Beräknad ankomst till nästa hamn: Tisdag morgon

Väder: Molnigt väder, med regn/hagel på förmiddagen

Elevlogg

Direkt efter frukosten var hälften av oss elever uppe på däck för att sätta segel. En jobbig morgon att sätta segel, då det öste ner hela förmiddagen. Vi fortsatte gå för motor de kommande timmarna men har efter det bara gått för segel. En elev skymtade två tumlare under dagen, vilket såklart gör många lite avundsjuka... Resten av dagen har fortsatt med lite ruskigt väder och höga vågor. Många har börjat må lite illa av allt gungande och vilar under dagen. Då är det bra att vi som är pigga har humöret på topp och villiga hjälpa till med vaktpassen! Under eftermiddagen har vi startat en väldigt lärorik film om de kvinnliga rättigheterna, Suffragette. Vi verkar alla tycka det är skönt att ha något att göra tillsammans och ämnet har absolut bidragit till en hel del intressanta diskussioner. Byssangänget kände att de ville liva upp stämningen med lite hembakat. De har nu tillsammans på eftermiddagen lagat kokostoppar till alla ombord! Vi siktar på att ankomma till Helgoland imorgon på förmiddagen och har förhoppningsvis fint väder för att utforska ön.

Marcus Zibung

Personallogg:

Skepp o'hoj,

Nu färdas vi norrut och större delen av dagen har varit småmulen med vågor som får Älva att rulla något. Vi har haft lektioner i engelska och marinbiologi och så har kursen om VHF startat. Innan eleverna kommer hem ska de ha examinerats och gjort övningar. Annars rullar vår vardag på ombord med vaktschema, segel hissas och tas ner, mat lagas, äts och dukas av. Det städas och tvättas. Allt det här arbetet går smidigt och eleverna gör på det stora taget ett storslaget arbete trots att en del av dem känner av sjön.

Vi har fått en liten gäst i styrhytten. Tidigare idag flög en ladusvala in och satte sig ner på kaptensstolen. Skygg och rädd i början men nu har den acklimatiserat sig. Plötsligt var sjösjukan över för några när de istället fick pyssla om den lilla fågeln istället. På Helgoland kommer vi att se ännu fler fåglar.



På Helgoland (onsdag) är det dags för mig att kliva av och ta mig hem igen. Tiden har gått fort och jag måste ändå säga att den här resan hittills har präglats av otroligt god stämning, gott humör, och en stark sammanhållning i vaktlagen och klassen. De hittar på alla möjliga aktiviteter när inte alla måsten ombord

upptar deras tid. Det badas, spelas fotboll, spelas musik, klättras i rigg och alla möjliga andra aktiviteter. De sköter sig mycket väl ska ni veta där hemma ☺ Det blir så annorlunda att ha skola så här ombord på ett fartyg långt bort. På ett bra sätt. Besättningen är som vanligt en viktig del i detta äventyr och de hjälper till att göra resan lärorik och trygg.

Tack för mig,

Ingrid

