

# Logg från Älva

---

Datum: 16/05-2016

Elevloggare: Matilda Hallin och Maja Öhman

Personalloggare: Styrman David

Position: Förtöjda i Gosport

Planerat datum för att segla vidare: I morgon tisdag 14.40

Beräknad ankomst till nästa hamn: Oudeschild på ön Texel på fredag

Väder: Mestadels soligt och varmt, men nätterna är kalla.

## Elevlogg:

Tja tja loggen!

Idag var det dags för resans första dagsutflykt. Dagen börjades med en genomgång av kalla kriget med vår historielärare Magnus, och sedan delades en lunchpicknick ut att ta med på dagens äventyr. Därefter tog vi en kort promenad längs vattnet för att ta färjan över från Gosport till Portsmouth. Väl i Portsmouth besökte vi en plats som kallas The Historic Dockyard, vid vilken några stora gamla fartyg ligger förtöjda.

Vi fick chansen att gå ombord på HMS Warrior, HMS Victory och HMS M33. Där fanns möjlighet att få beskrivningar av skeppen av mycket kunniga och hängivna guider. Det fanns även två museer att besöka för att vidare utbilda sig på området.

På eftermiddagen åkte vi ut på en guidad båtutur där vi fick se och höra om bland annat några stora, modernare krigsfartyg som ligger förtöjda i hamnen.

När vi kommit i land hade vi tid att spendera resten av dagen nästan helt som vi ville. Det enda kravet var att vi som en del av engelskakursen skulle gå omkring och intervjua invånare i Portsmouth om ett valfritt ämne vi tidigare valt i vaktlagen. Ämnet skulle beröra något vi var intresserade av att ta reda på om stadens invånare. Ämnena de olika vaktlagen valde för sina intervjuer var hur invånarna reser, deras fritidsaktiviteter, huruvida de vill ha ett EU-medlemskap eller inte och vad de har för syn på feminism. Svaren vi fick och lite slutsatser vi kunnat dra utifrån dessa ska senare presenteras för resten av klassen på en engelskalektion.

Efter att staden var färdigintervjuad valde vissa att stanna kvar i Portsmouth medan andra begav sig hemåt igen. Många av oss som stannade kvar i stan tog en shoppingrunda i stadens stora outlet där många fyndade en massa härliga ting. När benen nästan gav vika spred vi ut oss på olika lokala restauranger. De som åkte tillbaka till Gosport lite tidigare åt middag på Älva och har sedan

underhållit sig på olika sätt. Vissa gick ut och spelade fotboll, andra har spelat tv-spel och några flitiga har passat på att skriva lite på den uppgift vi fått i historiakursen.

En härlig färjetur i solnedgången senare var vi som ätit middag i Portsmouth tillbaka i Gosport och återvände till vår kära båt Älva. Nu rullar en film på tvn (som tydligen är 13 timmar lång!) men många har redan gått och lagt sig för att ladda upp inför nattens hamnvakt.

Kram på er så hörs vi i morgon!

Hälsningar Matilda och Maja

Några kanoner inuti HMS Warrior



Färjeturen hem



HMS Warrior sedd från den guidade båtturen



Redo för en härlig måltid efter en hel dags promenerande, intervjuande och shoppande



### Personallogg:

Här ombord på Älva har det under dagen jobbat hårt med att färdigställa dom arbeten som har påbörjats och som måste vara klara tills i morgon då vi ska segla vidare mot nya äventyr. Ett av dom arbeten som har gjorts är att Stefan har blivit hissad till väders där han bytte Älvaflaggan. Vi har haft säkerhetsövning med besättningen där vi övade maskinrumsbrand där allt blev utslaget så vi övade då med nödgeneratorn och nödbrandpump för att få ström och släckvatten. Sedan har vi även övat sjukvård och där var fokus på maskinrummet igen, Sören ställde upp som den skadade, och vi övriga i besättningen fick till uppgift att få upp honom från maskinrummet. Efter att vi slagit våra kloka huvuden ihop och diskuterat olika alternativ kom vi fram med en lösning är vi använde sling för att göra en lyftsele så vi kunde få upp stackars Sören från maskinrummet.

//Överstyrman Grönberg



Stefan i masttoppen