

# Logg från Älva

---

Datum: 28/5-2016

Elevloggare: Rebecka och Sofia

Personalloggare: Sören

Position: Till ankars vid Tjärnö

Planerat datum för att segla vidare: Måndag kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: Lysekil tisdag morgon

Väder: Soligt, svag nordostlig vind

## Elevlogg:

Dagen började som vanligt med en härlig frukost från byssanteamet för att sedan följas upp av vår fantastiska städning av båten, både invändigt och utvändigt. Soplådan på båten hade läckt under natten och Sofia med vaktlag fick i uppgift att tömma, skölja och skrubba containern (bildbevis kommer). Vi ankrade utanför Tjärnö strax efter 10 i morse och tog oss efter en härlig lunch, med lov och hopp om sovmorgon imorgon, in till själva Tjärnö. Iland tog några en tupplur i solen, några en promenad bland träden och några ett dopp i det 7 grader kalla vattnet. Emma och Johanna hoppade till och med från bogspröt!

Ikväll blir det filmvisning, besättningens egna favorit. Ska bli spännande att se vad som kommer att visas... Efter film blir det final i någon fotbollsturnering och majoriteten av alla fotbollsfantaster kommer sitta bänkade framför TV:n med hjärtat i halsgropen. Hoppas de låter alla stackars nattvakter sova i alla fall.

Hoppas ni har det lika bra där hemma som vi har det mysigt här med varandra!





### Personallogg:

Hemma i Sverige igen! Det kniper alltid lite i hjärteroten när vi glider in bland de yttersta bohusländska skären vid den här tiden varje år. Vi möts av försommarskir grönska och våra modiga elever följer talesättet att man aldrig ångrar ett bad...

Harry Brandelius sjöng ju att gamla Nordsjön svallar och brusar, men den senaste veckan har den legat som ett salsgolv. I stort sett ända från Texel har vi med hjälp av vår trogna Volvo Penta glidit fram över en sidenvattrad havsyta. Stormfåglarna måste för en gång skull flaxa med vingarna för att hålla sig uppe, och tumlarna syns på långt håll när de med sina språng bryter stillheten. Skönt för eleverna, som kan ägna all uppmärksamhet åt studier och andra nöjen, istället för att hålla i sig. Men lite tråkigt att vi inte får segla. Det lugna vädret ser ut att hålla i sig också den kommande veckan.

Vi ligger till ankars på den lilla fjärden precis sydväst om Tjärnö. Havsforkningslaboratoriets hamn är alldeles för liten och grund för Älva, så vi får skjutsa in klassen till land med vår gummibåt. Tre vändor blir det varje gång hela gänget skall iland.

Nu – klockan nio på kvällen – hör jag glada skrik genom min öppna hyttventil. De är igång och badar igen... Sickna ungar! Det är nog bra att de får sovmorgon i morgon, och det har de förtjänat.

Hälsningar från kapten Sören