

Logg från Älva

Datum: 14 maj 2016

Elevloggare: Celine

Personalloggare: Sören

Position: Förtöjda i Haslar Marina, Gosport

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag 17 maj

Beräknad ankomst till nästa hamn: Texel, Holland, 20 maj

Väder: Sol, men lite kyligt och blåsig

Elevlogg:

Skepp ohoj alla landkrabbor!

Idag har varit en lång dag. Efter hejdå till nära och kära begav vi oss iväg på äventyret! Incheckning, flight, tåg och färja senare hamnade vi i Portsmouth Harbour. Efter ett varmt välkomnande av Sören och besättningen bjöds det på god lunch. Samtliga vaktlag fick en introduktion av säkerheten på skeppet – safety first! När vi blivit fullärda var det dags för upptäcksfärd på stan innan middagen. Vissa valde att testa fiskelyckan, andra hittade löpspårerna och somliga shoppingstråken. Med andan i halsen, fisken i handen och shoppingkassen på armen möttes sedan alla för en gemensam middag!

Därefter startade den första hamnvakten. Medans vissa vaktade båten begav sig andra ut på ytterligare sightseeing. Jag, Celine, och ett gäng andra tog färjan över in till andra sidan Portsmouth för outlet shopping och strosande på gatorna. Bland annat finns det höga Spinnaker Tower att se.

Under hela dagen har många varit flitiga fotografer, här kommer en liten glimt av vår första dag på äventyret!





Personallogg:

Ja, så kom de då till slut, 28 elever i MB14b, som nu skall göra sin första segling med Älva. Trots att de nog var rejält trötta efter okristligt tidig uppstigning och lång resa, verkar humöret och förväntningarna vara på topp. Först blir det ett par dagar här i Portsmouth, med museibesök och praktiska uppgifter i engelska med att intervjua folk på stan m m. På tisdag eftermiddag kastar vi loss, exakt kl 14.40 för att passa tidvattnet. Det ser ut att bli fina vindar som kommer att föra oss upp genom Engelska kanalen och vidare mot ön Texel i Holland, som är vårt nästa mål. Vad som skall hända där och under resten av resan, ja det får ni veta om ni följer denna förhoppningsvis spännande logg. Varje dag ända till den 7 juni, då vi anländer till hemmahamnen i Stocksund, skall vi försöka rapportera om vad som tilldrar sig ombord. En resa i seglingens och marinbiologins tecken. På återseende!

Kapten Sören