

Logg från Älva

Datum: 28/1 2016

Elevloggare: Jenny

Personalloggare: Kerstin

Position: påväg från Santa Cruz till Agadir

Segelsättning: foc, storen, stagfoc, och inre klyvare

Fart: snabbt

Kurs: 105

Beräknad ankomst till nästa hamn: måndag morgon

Väder: halvblåsig

Elevlogg:

Hej alla glada päron, syskon och vänner!

nu är vi äntligen påväg! Klockan 18.30 kastade vi loss och seglade ut från den fina(not) industrihamnen i Santa Cruz. Under dagen har vi åkt med en pratglad guide i nationalparken runt Teide, och vi hade tid för ett fikastopp där några testade nån sorts specialkaffe med tillräckligt med socker i för att väcka de döda. Självt beställde jag en mintglass åt mig och Cecilia, och en chokladglass åt Emma på knapphändig spanska. Lite för knapphändig antagligen, för hon fick någon konstig glassdrink med paraply i (alkoholfri givetvis). Oskar tog massa fina bilder, bland annat en jättefin på mig och Sebastian när vi åt lunch på värsta coola klippan. Men mitt i vår picknick i det gröna, så kom det en snubbe och frågade om han kunde få ta ett kort på platsen där vi satt. Jovars, tänkte vi, det lär väl gå snabbt. 3 minutes only, försäkrade han oss. 20 min senare gav vi upp och satte oss med Alina och Tilde istället, den fina stenen såg vi för sista gången när fotosnubben visslade dit hela sin vänkrets och säkert några grannar och avlägsna kusiner med. Lång story short, idag har det hänt en massa saker, och nu när vi satt kurs mot Agadir kommer säkert mer hända. Nu ska jag sova, hejdå lilltå.

Personallogg:

Hej!

Nu är vi på väg! Förväntansfulla och taggade samlades alla på däck efter middagen för att kasta loss och ge oss av mot Agadir. Det märks verkligen att den här klassen har seglat tidigare för allt bara flöt på. Vi satte också segel i mörkret, också där märktes det att eleverna är rutinerade. Nu gungar det lite grann och några är lite bleka om nosen men vi hoppas det blir bättre snart. Planen är att gå norr om Gran Canaria för att utnyttja nordostvinden, för att sedan gå söder om Fuerteventura in mot marockanska kusten och möta motvinden där det förhoppningsvis är lite lugnare.

Vi har haft en fantastisk utflyktsdag idag. Klockan nio kom en buss med en trevlig guide och hämtade upp oss vid Älva. Caterine som guiden heter berättade entusiastiskt om allt mellan himmel och jord här på Teneriffa. Vi stannade och tittade på olika växtzoner, utsikter, moln ovanifrån, moln inifrån, calderas, olika lavatyper och olika växter. Entusiastiskt klättrade eleverna omkring och utforskade landskapet, härligt med sådan nyfikenhet!



Man KAN ju klättra upp och kolla på utsikten!



På Älva får man god och stärkande mat.....var det möjligtvis trolldryck i frukostgröten idag?



Här har vi kommit upp till foten av Teide och äter smarrig medhavd lunchmatsäck på över 2000m höjd.

Det känns fantastiskt roligt att få möjlighet att tillbringa ett par veckor tillsammans med denna härliga klass. Ingenting är omöjligt och alla hjälps åt. Nu väntar drygt tre dygn till havs, och i morgon drar undervisningen igång både i Fartygsbefäl (som besättningen håller i) och i matte där vi ska fördjupa oss i matematiska bevis. Det blir kul! /Kerstin