

# Logg från Älva

---

Datum: 21/2 2016

Elevloggare: Ellinor Nolsäter Sörensen

Personalloggare: Linda Stenbäck

Position: Hamnen i Santa Cruz

Beräknad ankomst till nästa hamn: Ja, nästa hamn är Arlanda :P

Planerat datum för att segla vidare: 24/2

Väder: Lagom kyligt, lite moln, lite stjärnklart

## Elevlogg:

Hej alla där hemma! Hoppas att ni har det bra i slasket.

Vi kom i morse tillbaka till den plats där årets resa började. Santa Cruz, Teneriffa. För några i mitt vaktlag inklusive mig började vakten redan klockan 4 i morse. Vi hade då lite blandat regnväder och klart. Till stor del bestod min vakt av att göra övningar. Dessa övningar finns till för att vi ska lära oss samt att besättningen kan se vad vi har lärt oss. Vid klockan 6 fick vi kontakt med Marina Läroverkets gamla skolskepp, Najaden. Numera heter Najaden Kapitan Borchardt och hon är polskägd. Personen som kontaktade oss var en från besättningen som vi seglade med förra året, Petra. Vi fick reda på att deras båt skulle ligga i samma hamn som vi och genast satte tävlingsinstinkten igång. Istället för att vi gick in som beräknat, vid klockan 8, så gick vi istället in klockan 7. Då hade vi även lyckats väcka 8-12 vakten. Självklart vann vi över Najaden som fick lägga sig längre ut i hamnen.

Klockan 07.30 var det frukost. Dock fixade några av oss landgången vilket innebar att vi fick frukost något senare. Till frukost blev det yoghurt, gröt eller macka. Beroende på vad man känner för. Vid 07.45 höll Sören sitt morgontal. Linda pratade även med oss om dagen. Dagen bestod av städning till lunch och sedan arbete med Marinbiologi. Städningen var så klart rent skepp. Många av oss valde att göra ett extra bra jobb då det kan bli mindre jobb på storstädningen, som få ser fram emot. Jag och mitt vaktlag, Zween Me´sa, städar just nu förliga inredningen och mellaninredningen. Idag innebar det att damma av böcker och bokhyllor, samt att putsa mässingstången och torka av alla skott. Samt städning av egen hytt och dammsugning samt svabbning av golv. Då vi var klara så gick vi alla vidare till andra städningarna för att hjälpa till. Jag gav mig upp till styrhytten och hjälpte dem med att putsa mässing. Ni kanske inte tror mig men att putsa mässing kan vara riktigt kul och styrhytten är full av mässing.

Klockan 12.30 var det lunch och då var vi precis klara i styrhytten. Det var skönt att få komma ner och äta lite innan dagens stora panik uppstod. Den gemensamma delen av rapporten ska vara inne hos Linda innan vi åker på onsdag och man börjar nu upptäcka paniken hos de andra i klassen. Det blir inte bättre av att vissa av oss också har reparationsprov att göra inom Fartygsbefälet. Efter 3 år har vi dock lärt oss en del och det hjälper i alla fall mig att hantera stressen som rullar in nu.

Trots stressad stämning så håller vi humöret uppe. Just nu hör man i alla 50% av klassen som sjunger med till filmen Grease. Söndagskvällar hemma i alla ära, men lite slår filmkvällar med klassen.

Nu är det bara 3 dagar kvar tills vi åker hem. Det är med blandade känslor som jag tar till mig denna information. Jag har längtat hem en del, det tar på en att vara med 40 andra personer, men samtidigt känns det sorgligt. Det här är sista resan med Älva med klassen och denna månad har varit fantastisk. Detta beror bland annat på en fantastisk besättning och fantastiska lärare, men främst av allt vill jag tacka min kära klass.

Nu ska jag ta och kolla på Grease och sedan sova.

Ha det så bra! Vi syns snart!

Puss och Kram!



Till vänster syns Najaden på vår AIS. På bilden till höger har vi kommit till kaj. Längst till vänster Älva, vårt hem. Till höger ligger gamla Najaden och däremellan en holländsk f d fiskebåt..

## Personallogg:

När jag klev upp på morgonen funderade jag på varför det var så tyst och stilla ombord, ingen motor hördes och Älva rullade inte alls. När jag gick upp för lejderen såg jag att vi redan låg till kaj i Santa Cruz och det var då jag började höra om spänningen på morgonen, "tävlingen" med "Najaden". För mig är det svårt att kalla fartyget för något annat eftersom jag lärde känna henne som Najaden när jag själv var elev på Marina Läroverket. Jag fick höra från besättningen som hade purrats (väckts) att det var med blandade känslor de klivt upp för att vara på däck vid ankomst. En mycket entusiastisk person ur besättningen hade väckt de andra, en grymtade fram ett "mmm" och klev motvilligt men plikttroget upp ur sin koj. En annan väcktes, och verkade knappt vaken tills han fick höra "vi måste upp för vi ska hinna in i hamn innan Kapitan Borchardt" då hade han satt sig rakt upp i koj, med armarna i vädret och utropat "Ja!". Det var riktigt kul att höra dessa historier medan vi åt frukost.

När de flesta satte igång med den noggranna städningen fick jag och två elever åka på en mindre trevlig utflykt, vi skulle besöka en akutmottagning. Jag börjar med att berätta att allt är bra med eleven, det var för säkerhetens skull som vi åkte in. Vi började med att leta efter en taxi, men det tog en liten stund då hela Santa Cruz verkar sova omkring 8:30 en söndag. Vi hittade efter en stund en taxibil åkte längs nästan tomma gator. Väl framme och efter inskrivning fick vi reda på att endast en person fick följa med in. Vi tittade på varandra, och insåg att det är nog bäst att eleven som talar

spanska följer med in och jag väntar utanför. I efterhand känns det väldigt bra att det blev så, eftersom jag fick stå ensam utanför och frysa i ca två timmar. När de väl kom ut hade allting gått bra och de var båda i glatt mod och vi tog en taxi tillbaka till Älva.

Under lunchen berättade jag att jag ville få kolla igenom deras marinbiologirapporter vid tre för att se hur de låg till, om alla vaktlag låg bra till skulle vi nämligen kunna åka till en strand imorgon förmiddag. Alla elever har kämpat på väldigt bra under dagen, vid 15:00 fick jag kolla igenom deras rapporter medan eleverna tog en längre paus. Det såg bra ut, vilket betyder att det förhoppningsvis blir ett strandbesök imorgon (beroende på väder).

Efter middagen fick jag möjlighet att åka och titta på stranden för morgondagen, och jag säger såhär; jag tror inte att eleverna blir besvikna.

På kvällen blev det en presentation om ön El Hierro, som förberetts innan seglingen. Några suckade lite över att missat den ön, men de peppade till när någon utropade "Men vi fick ju se La Palma!".

Slutet av kvällen är verkligen hur jag kommer att minnas seglingen med MB13b. Det är musikquiz med Disneytema. Helt olika individer sitter tillsammans i små grupper, vem som hamnar i vilken grupp spelar ingen roll för alla dessa individer lyckas passa ihop med varandra i en fantastisk klass. Likadant är det under filmen Grease, det spelar ingen roll hur falskt man sjunger, det är bara att glatt sjunga med i låtarna. I MB13b får man vara sig själv, de hjälper varandra när något känns tungt och de skrattar med varandra när livet känns på topp. Det har varit riktigt härligt att få vara med denna klass under mina två veckor här ombord.

Slutligen måste jag även nämna den fantastiska besättningen ombord. De är alltid hjälpsamma, omtänksamma och de är himla bra på att sprida glädje och skratt. De skänker oss en känsla av trygghet med deras kunskaper om livet ombord och kring ett fartyg. De har bjudit på sig själva och fått alla oss andra ombord att känna att vi kan slappna av och vara oss själva. Ett fantastiskt gäng med människor helt enkelt, tack för allt!

Linda, lärare i marinbiologi