

Logg från Älva

Datum: 2 februari 2016

Elevloggare: Amanda och Olivia

Personalloggare: Frida Wigur

Position: Förtöjda i Agadir

Planerat datum för att segla vidare: Torsdag kl 18

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon

Väder: soligt

Elevlogg:

Hej igen!

Idag blev vi upphämtade av en buss med guide vid sjutiden som sedan satte fart mot Marrakesh. Bussturen tog 3 timmar och var med jämna mellan rum guidad av vår guide Majid. Landskapet som vi såg från bussrutan var superfint! Det varierade mellan berg, dalar, öken och småstäder. När vi kom fram fick vi en rundtur bland soukerna och fick se de olika delarna. På vissa gator jobbar de med läder, andra gator plåt och hantverk. Efter lunch fick vi tre timmar fri tid att själva upptäcka Marrakesh! Klassen spred sig ut på marknaden och gatorna. Tre timmar senare samlades vi och tittade på varandras inköp och delade våra olika erfarenheter.

Efter en heldag i Marrakech var vi helt slut men samtidigt väldigt upprymda och glada. När vi steg på bussen igen påbörjades en diskussion med vår guide om polygami och homosexualitet. Det visade sig att vi hade något skilda åsikter om detta... Om än diskussionen blev något hetsig var den trots allt väldigt underhållande 😊

Vi tog ett stopp på vägen hem där vi blev serverade en traditionell marockansk middag på ett långbord. Måltiden åts med händerna så det blev lite kladdigt (:

Nu är vi jättetrötta, så ska gå till sängs. God natt!



Kerstin "Getus" Månsson



Personallogg:

Vilken dag! Jag är helt slut. Men åh vad kul vi haft det.

Jag började dagen med att stretcha ut min lille kropp uppe på däck redan 05.15. Byssalaget är så ruttade så de kirrade frukosten själva.

Efter att vi frukostat, tvättat och kammat oss, så tog vi vår matsäck och gick till bussen.

Vägen till Marrakesh var lång, men vi höll oss till tåls. Vi vart ju underhållna med både getter som kan klättra i träd och kameler på vägen. Sen köpte vi chips också, så ingen nöd var det.

Väl framme i Marrakesh började vi med en guidad tur i palatset (som jag redan glömt namnet på). Det var väldigt vackert med marmor och fina små trädgårdar. Vår guide förklarade att trädgårdarna tillhörde en av de fyra fruarna som bott i palatset. I Marocko är det nämligen tillåtet med max fyra fruar och kravet är att alla ska behandlas lika.

Av ren nyfikenhet så frågade vi om även kvinnor har valet att taga sig mer än en man. Vår guide tittade bekymrat på oss och sa "Tänk efter, hur skulle det bli om alla kvinnor skulle få gifta sig med flera män. Fundera på det ett tag." Vi funderar fortfarande.

Men inte var vi mätta efter att ha hälsat på hos Herrn och hans fyra fruar. Vi gav oss nu in i virrvarret, smeten, kaoset. Souken...

Där började det riktiga förhandlandet. Jag har sett våra elever deala till sig marockanska kreationer, keramik och kryddor som proffs idag.

Jenny tror jag tog hem storvinsten då hon köpte en liten prydnadskamel som de ville ha 480 dirham för men hon fick den för 50. Win!

När vi var klara och alla var nöjda så åkte vi hem med bussen. Ett stopp på vägen för mat, någon form av köttfärsbiffar med koriander och bröd som man åt med händerna. Väldigt gott.

Nu måste jag sova för imorgon ska jag och byssalaget laga frukost kl 06.15.

/KockFrida