

# Logg från Älva

---

Datum: 18/2

Elevloggare: Linnea Höglund Rehn

Personalloggare: Linda Stenbäck

Position: Valle Gran Rey, La Gomera

Planerat datum för att segla vidare: Lördag morgon

Beräknad ankomst till nästa hamn: Sluthamnen Santa Cruz de Tenerife söndag förmiddag

Väder: "högst oklart." –Tova Langels. halvklart med både regn och sol till och från, mycket blåsig.

## Elevlogg:

Hallå Hallå!

Dagen började med den vanliga fantastiska frukosten. Till allas vår förtvivlan och glädje fick vi förmiddagen till att plugga för morgondagens prov i fartygsbefäl. Under morgonens brandlektion överaskades vi av att det kom vatten ur himlen. En dag med nederbörd, vad är detta? Ett varmare Sverige? Här på öarna har det inte regnat på två och en halv månad så regnet var välkommet, bara inte för oss. Tillsammans med den starka vinden kändes det nästan som hemma. Efter lektionen öppnade alla sina gömmor för eget plugg och godiset flödade rikligt som chokladfallet i Willy Wonkas fabrik. Som lunch var det korv med hemgjort bröd och medan vi stoppade käftarna fulla fick vi veta nyheten. Den starka blåsten och regnet gjorde det för farligt för att göra hårbottenundersökning. Hela dagen, bara plugg. På båten hördes inte ett knyst på två timmar. Vansinnet spred sig bland oss. Hälften somnade, hälften pratade nonsens men ingen lyckades plugga då klockan slog tre. Efter det började vi drömma oss bort till filmkvällar. Vi skapade en filmlista för de sista dagarna och målade dem med rebusar för att mörda allas hjärnor lite till. Sedan återgick alla till plagget medan solen sken och regnet föll utanför och skapade regnbågar som kontrast till tomheten i allas skallar. När middag kom med raggmunkar och sidfläsk hördes vansinnets skratt från alla bord. Alla rullade bort från bordet fulla av mat och godis. Som körsbäret på toppen väntas nu inte ett utan två bak. Solen sken över oss medan den gick ner och nu samlar vi tankarna inför morgondagen.



## Personallogg:

Halloj!

Idag vaknade många ombord upp kring fem på morgonen, jag själv tittade på klockan och förstod inte riktigt vad som hade väckt mig. Jag drog täcket över huvudet och somnade om. Vid frukost fick jag reda på att fler hade vaknat vid fem av oljudet från yokohamafendrarna som gnisslade mot Älva. Vid frukost berättade vi att det skulle vara fartygsbefälslektion på förmiddagen och på eftermiddagen skulle vi äntligen göra nästa hårbottensundersökning, hurra!

Dagen som bjöd oss på sol, blåst och regn fick resten av besättningen att ändra lite av deras arbetsplan. Jag kan inte mycket om underhåll av båtar, men jag vet att måla och regn inte är den bästa kombinationen. Det krävdes bara några få minuter utomhus för att bli genomblöt (en ur besättningen kan bekräfta detta), vilket fick de flesta att hålla sig inomhus.

När vi satt och åt lunch berättade kocken om hur kul det var att laga korv med bröd. För då kan man göra en massa goda rörer och göra hembakta korvbröd. Jag själv satt och önskade att jag hade samma matlagningsglädje. Korv med bröd för mig brukar vara kokt korv med korvbröd i brödrosten, det går snabbast. Jag blir bortskämd av god mat här ombord, lycka!

Tyvärr var jag tvungen att meddela eleverna att det inte skulle bli någon hårbottensexkursion under eftermiddagen eftersom det skulle kunna innebära en säkerhetsrisk pga vädret. Det blev lite ledsna- och även lättade miner, någon sa även "men då kan vi ju plugga till provet, hela dagen...". Tappert försökte de plugga, men efter ett tag gick det bara inte, vissa tryckte sina pannor mot ventilerna

(fönsterna), stirrade ut på regnet och suckade. Några gick även och la sig en stund. Jag själv blev rätt matt på att sitta inne hela dagen och kastade mig ut så fort det blev ett kort uppehåll.

Kvällen fortsatte lika lugnt, men med lite mer energi av middag och efterätterna.

