

# Logg från Älva

---

Datum: 160217

Elevloggare: Tilde Björkman och Alina Lindvall

Personalloggare: Frida Wigur

Position: Valle Gran Rey, La Gomera

Planerat datum för att segla vidare: Lördag morgon

Beräknad ankomst till nästa hamn: Sluthamnen Santa Cruz de Tenerife söndag förmiddag

Väder: Sol

## Elevlogg:

Tjenis!

Dagen började för vissa av oss klockan noll tre trettio då vi klev upp och gjorde oss redo för dagens första vakt. För de lyckliga själar som fick sova vidare var det ingen vidare fridfull sömn då vågor och vind i kombination med Älvas fantastiska metacenterhöjd skapade en oerhört gungig miljö ombord. Klockan sex fick de tre tappra eleverna sällskap av resten av vaktlaget och under gemensamma krafter togs seglen ner. Det fantastiska, fenomenala, fabulösa vaktlaget Zween Me'za imponerade och briljerade för besättningen på morgonkvisten med den smidiga tilläggnen av Älva vid La Gomera (ett oerhört, pyttelitet, minimalistiskt tack till 8-12 vakten som hjälpte till med fendrarna, vi kunde inte ha gjort det utan er).

Efter en efterlängtd frukost och städning fick klassen ett kärt återseende med Connie på kajen klockan nio. Connie, den hurtigaste av oss alla, tog klassen under sina vingar och visade oss vägen till städer utan namn (fast det hette San Sebastian), berg utan slut och förrådiska stigar med orden "What ever you do, do NOT stray from the path". Detta gav onekligen MB13b respekt för dessa öars imponerande natur. Under dagens strapatser har vi fått vandra genom en Lagerbladsskog, strosat runt i staden San Sebastian samt under Connies ledning vandrat i x antal timmar nerför ett berg. Om klassen fick träningsvärk efter vandringen på La Palma så kommer den värken vara en fis i rymden jämfört med vad som komma skall.

Vi släpptes av bussen halvvägs upp på berget och fick kämpa oss upp för resten, men det var vägen ner som var den verkliga utmaningen. Berget var åttahundrafyrtiometer högt och vi tog oss ner via en en meter bred stenstig som slingrade sig ner och fick våra ben att skaka obarmhärtigt när vi väl nått plan mark. Med lite av vår (Kisters) fina uppskattningförmåga kan vi säga att vi har gått ca en mil idag genom Lagerbladsskogen samt nerför de slingrande bergstigarna.

Med dimmiga huvuden och skakiga ben ska vi nu sova och försöka återhämta oss inför morgondagens hårdbottenexkursion.

Godnattkramar från Alina och Tilde <3



Teide och Teneriffa i fjärran, endast 22 km från La Gomera med båt.



San Sebastian



Bergen på La Gomera gjorde vandringen till ett riktigt äventyr.



Lagerbladsurskogen bjöd på en häftig promenad i en tempererad regnskog.



Jakob, Adrian, Klara, Victoria och Jenny kämpar på de förrädiska stigarna

### Personallogg:

Mitt dygn började med sömnlöshet. Vi hade en rejäl krängning åt styrbord hela natten från La Palma till La Gomera, där vi ligger nu.

Så klockan 00.30 så vaknade jag och kunde inte för livet somna om. Efter att ha försökt med allt (slå på en pod, stänga av en pod, byta mellan fotända och huvudända). Tillslut så gav jag upp och gick upp på bryggan och fikade med Sofia, MaskinFrida och vakthavande elever.

Tillslut lyckades jag somna i en lätt sömn, och jag var inte den enda. Eleverna var också rätt trötta efter nattens överfart.

Men inte hade vi tid att vila för sedan vart det ankomst och frukost med nytt proffslag i byssan.

Efter frukost så åkte eleverna på utflykt i Gomeras fantastiska natur medan vi andra vanliga knegare stannade ombord. Jag lagade middag då lunchen redan var färdiggjord och efter lunch så unnade jag och Frida oss en tur till stranden. Där låg vi och tog igen lite sömn och lapade sol ett par timmar innan vi gick tillbaka till båten för att servera middag.

Dagen började alltså i total misär (ja, en kan bli lite grinig när en inte sover på nätterna) och övergick sakta men säkert till harmoni.

Imorgon är det tillbaka till ordningen igen. Tack och lov.

Nu ska jag dricka yogithe med mina kompisar.

/KockFrida