

# Logg från Älva

---

Datum: 16/2-2016

Elevloggare: Jakob Gradén

Personalloggare: Linda Stenbäck, Lärare

Position: Puerto de Tzacorte

Planerat datum för att segla vidare: Klockan 20:00 i kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: onsdag morgon

Väder: 23°C God sikt och frisk vind

## **Elevlogg:**

Sista dagen på La Palma. Denna onsdag innefattade fartygsbefäl, ordentlig blåst och ett sista farväl till de svarta sandstränderna och öns bananterrasser. Som vanligt serverades en underbar frukost på morgonkvisten av en strålande dag. Förmiddagen fylldes med fartygsbefäl där Krister knöt ihop säcken på lektionen gällande sjukvård och nödsituationer. Resterande timmar spenderades av ett antal klasskamrater på fortsatta studier i fartygsbefäl men härmed på egen hand då inga fler lektioner väntades.

När hjärnorna var möra nog tog sig några friheten att ta sig en sista titt på Tzacorte. Trots att siestan hade omfamnat den lilla staden trotsade en bunt av oss värmen och promenerade upp mot centrum för att få oss ett avsked av bananterrasserna som täcker bergen. Efter ett kortare besök vände vi sedan tillbaka mot skeppet då dagen närmade sig middag som senare skulle följas av segling mot nästa destination. Middagen var synnerligen välsmakande trots dess sammandrabbning med en viss Calyptosås som fick det att brännas på ett flertal tungor. Klockan 18:30 var det dags för några elevpresentationer. Mitt egna vaktlag Fiskpinnarna talade om den snara framtidens väderprognos medan Bottennappet berättade om kanarieön La Gomera som kommer att bli vår nästa hållplats. Vi hörs och ses. Hejdå.





### **Personallogg:**

Morgonen började med soligt och lugnt väder, med redan tidigare på förmiddagen kom det en del kraftiga vindbyar. Så det har varit soligt och varmt, varvat med behagligt svala men kraftiga vindbyar under hela dagen. Eleverna har haft fartygsbefäl hela dagen, lektioner på förmiddagen och självstudier på eftermiddagen. Eftersom deras prov är på fredag har många suttit inne i mässen och arbetat flitigt med sina studier. Vissa har tagit en paus och gått iväg till den lilla staden för att hitta WiFi, äta glass och vissa gick även iväg för att äta calamares. De avslutade sin paus med att lägga sig en stund i solen för att få lite färg. Sen samlades eleverna i mässen för att studera vidare, mätta och solkyssta. Det var menat att vi skulle avgå 19.00 men det blåste för mycket. Vi har nu väntat till ca 20.00 och vinden har mojnät tillräckligt för att vi ska kunna avsegla mot Gomera. Ha det topp! / Linda