

# Logg från Älva

---

Datum: 15/2

Elevloggare: Emma

Personalloggare: Zarah

Position: Tazacorte, La Palma

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag kväll

Beräknad ankomst till nästa hamn: La Gomera onsdag morgon

Väder: Våldigt blåsigt men blå himmel och sol

## Elevlogg:

Hallåhallå!

Efter dagens otroligt vanliga morgonrutin hade vi en heldags utflykt runt La Palma. Resan började med att vi åkte upp längs med bergen och överblickade de enorma bananplantagerna. Vi kom sedan fram till en liten stad där vi blev avsläppta för att sedan gå upp och ned södra sidans vulkan. Conny bjöd oss först på en känd mandelkaka som kommer ifrån området samtidigt som vissa sprang in i den lilla affären för lite sista minuten cravings, sedan började vi den långa 2,5timmars vandringen ner för vulkanen. "Ödleshow" bjöds de på när vi kastade lite bröd åt de och klassen förvandlades till paparazzi. La Palma har även en växt som endast växer på en viss klippa och som även bara finns på just denna ö som vi hade chansen att se, vilket var lite coolt. De som ville hade även chansen att bestiga en av vulkantopparna medan de andra började traska sig nedåt. Det bjöds på starka vindar och det var många som blev kepsjägare för en dag, bland annat jag själv.

När vi kommit ned för vulkansidan väntade bussen med våra lunchlådor och färden bar vidare mot en utsiktsplats ca 45minuter bort. Vi besökte även ett naturreservat där busschauffören hade våra liv runt sina fingrar då vägarna var smala och extremt krokiga. När vi kommit så långt som möjligt med bussen fick vi promenera vidare med en helt otrolig utsikt bakom, framför, och på sidan av oss. Denna plats hade även några korpar som inneboende som blivit otroligt vana vid människor, vi fick chansen att mata dem och vissa var till och med så modiga att de stoppade ett kex i munnen som korpen sedan tog. Tråkigt nog ville den inte hoppa upp på någon av våra armar, men de var värt ett försök.

Det var lite tråkigt att lämna denna plats men besättningen där hemma hade förberett kyckling med potatis och en chili aioli, vilket var svårt att tacka nej till. Generellt har denna dag varit väldigt bra, det bjöds på bra väder trots att det blåste som utav helskotta, och det var skönt att få röra på sig ordentligt för en gångs skull (såvida man inte räknar zumban).

Tack och hej för mig!! 😊



## Personallogg:

Hejsan! ☺

Idag har klassen varit iväg på en fantastisk utflykt och fått bestiga vulkaner och berg här på La Palma. Jag och Frida (kockis) fick möjligheten att få följa med på dagens resa, jättekul! Det har varit en otroligt häftig dag med vackra vyer och kraftig vind! För mig så var det första gången att göra en sådan utflykt här på La Palma. Alla öar här omkring är otroligt vackra och häftiga med sin annorlunda natur. La Palma skiljer sig lite ifrån de andra öarna pga sin grönska. Det är mer regn och tropiskt klimat här och därför mycket mer frodig natur än de andra.

Resten utav besättningen har varit kvar ombord och arbetat med underhållet och olika lektionsförberedelser inför elevernas fartygsbefäl.

När vi kom ombord, helt slut i kroppen, så möttes vi utav en fantastisk middag som vår styrman Sofia hade ordnat åt oss! <3

Nu sitter en del utav eleverna och studerar inför fartygsbefälprovet, vissa promenerar på stranden och andra tar igen sig efter den hårda vandringen idag.

Ha det så bra där hemma!

// Zarah, besättning



Jag och Frida är nöjda efter att ha bestigit vulkanen! ☺