

Logg från Älva

Datum: 14/2 2016

Elevloggare: Rebecka

Personalloggare: Frida

Position: Tzacorte, La Palma

Planerat datum för att segla vidare: tisdag eftermiddag

Beräknad ankomst till nästa hamn: Puerto Vueltas på La Gomera onsdag morgon

Väder: Lugnt, behagligt, stjärnklart och svalt.

Elevlogg:

Moi!

Dagen började som vanligt med frukost och städning efter det. På förmiddagen hade vi 2 lektioner. En med självstudier och en med genomgång av sjukvård. Däremot fick vi fika mellan lektionerna eftersom att det är alla hjärtans dag! Några underbara elever hade bakat en variant av kärleksmums igår kväll ☺ Till lunch spydde kylan ut rester, vilket var mycket godare än vad det kanske låter!

Efter lunchen hade vi lite ledig tid som spenderades uppe på däck i den gassande solen, nere i båten eller... ja någonstans... Sedan kl 1 hade vi MB-lektion med Linda som hade en genomgång inför morgondagens stalk-a-fish. Kul ska det bli, men ni får höra mer om det i morgon! Efter lektionen var vi lediga fram till trerättersmiddagen kl 7. Många gick till staden/byn/samhället och kollade på den svarta stranden (däremot inte så mycket på nudistdelen!) kikade in i affärer, köpte glass och gick upp på berget till den lite större delen av staden. Detta måste ha varit en av de varmaste dagarna vi har haft på vår resa, det var sjukt varmt! Det är i alla fall väldigt fint och annorlunda miljö här. Berget stupar ner i havet längs kusten där vågorna slår i med stor kraft, husen har massa olika roliga färger och det spelas spansk musik från caféer och restauranger.

Dagens trerättersmiddag hölls i kärlekens tema. Man skulle komma som radarpar, vilket några tog bokstavligt. Det var väldigt kul då alla hade klätt ut sig! Till förrätt blev det raw food-pasta av primörer med rostat bröd till. Huvudrätten bestod av lax med örkräm, klyftpotatis och en väldigt speciell salsa som innehöll mycket mandarin. Till efterrätt var det citronparfait med bärsås och chokladhjärtan. Som vanligt gick vi från middagen mätta och belåtna!

God natt!





Personallogg:

Hej alla glada

Idag har det varit en vanlig arbetsdag för större delen av besättningen. Vi har knackat rost och målat, rengjort fläktar, städad i maskin, ägnat oss åt lite sjömansknypel och hållit lektioner. Sedan har några i besättningen passat på att utforska staden. Det är ju första gången Älva ligger i Tazacorte och vi är riktigt nyfikna på staden och naturen runt omkring oss.

Detta är en livlig hamn med små segelbåtar och delfinletande motorbåtar i en strid ström in och ut ur hamnen. Det är väldigt roligt att se långseglare komma in för att proviantera innan resan över till den andra sidan av jorden 😊 Seglare från alla olika länder kommer in till den lilla marinan innanför Älvas kajplats.

Det har varit en riktigt fin dag, solen har lyst varm o skön för vissa av oss medan andra känt att de varit på väg att smälta bort 😊 Vi fick en riktig gofika idag med moccasutor även kallade kärleksmums. Det var jättegott <3

Sedan kom den efterlängtade trerättersmiddagen. Detta är en av de roligaste jag varit med om, temat var som sagt "radarpar" och väldigt många gick all in. Det var så himla kul att se alla som klätt ut sig och verkligen tänkt igenom sina kostymer (Zarah och Sofia var ju ett riktigt "radarpar").

Maten var jättegod och sällskapet ännu bättre!

Kort och gott en riktigt bra alla hjärtans dag 😊

Hoppas eran dag har varit lika bra!!

Mvh Trollet