

# Logg från Älva

---

Datum: 2016-02-13

Elevloggare: Denise & Emma

Personalloggare: Erik, Matros

Position: La Palma, Tazacorte

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn: Onsdag morgon.

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag kväll.

Väder: Måttlig sikt, ca 20°

## Elevlogg:

Hej där!

Idag började dagen som vanligt med frulle klockan nollsjufemton. Idag hade vi turen att bli bjudna på lite smått och gott utöver det vanliga, nämligen ägg, yoghurt och ett nybakat mörkt bröd. Idag bjöd även havet på en överraskning, kanske inte lika stor som gårdagens men det dök upp ett fåtal delfiner (Atlantic spotted dolphin, *Stenella frontalis*) fram i fören. Vilket medförde en bra start på dagen med tanke på att vissa av oss insett att det bara är elva dagar kvar på färden.

Efter morgonens underhållning var det eget fortsatt arbete med den marinbiologiska rapporten om hårdbottnar. Även en lektion med vår andre styrman, Sofia vilken handlade om miljö & människor. Ett väldigt viktigt ämne både till sjöss och land. Och ett hett tips och ett gott råd till alla er båtfanatiker där ute är följande: Inget diskmedel får användas vid oljespillning ute till sjöss! Tänk på havets alla underbara organismer.

Efter dagens goda lunch, spenatsoppa med pocherat ägg, togs vi alla upp på däck redo för att gippa. Vilket sedan var förgäves då vinden svek och seglen var tvungna att bärgas. Efter en stund kom vi fram till en ny destination, nämligen La Palma, en av kanarieöarna. För Älvas del och även besättningen är denna nybyggda hamn, Tazacorte, en första gång och vi ser alla fram emot vad den har att erbjuda! Som vanligt när vi kommer fram till en hamn är det rent skepp som är första prio. Solen var idag ovanligt stark vilket gett oss en förtidig kräfts-kiva ombord! (Många har bränt sig i den stekheta solen ;))

Middagen var dagens gastronomiska höjdpunkt där vi blev serverade fläskfilé med rostade rotfrukter och en läcker tomatsås. Direkt efter middagen var det en självstudie lektion inom Fartygsbefäl Klass 8 med Krister och Zarah.

Snart är det dags för filmtime! Kvällens filmval är The Martian. Tack och hej leverpastej!





### **Personallogg:**

Hej alla loggläsare.

Efter att ha haft molnigt i några dagar så fick vi en fin dag med sol och riktig varmt. Jag gick på vakten kl. åtta med skepparen Sören och elevernas vaktlag "bottennappet". Vi seglade norr om Teneriffa, La Gomera och La Palma, slör för styrbords bog, fulla segel och loggade stundvis över nio knop. Hela vakten så tränade eleverna på att ta ut bäringar med pejlskiva för positionsbestämning och även att ta ut positionen med hjälp av radarns EBL och VRM. Det gick riktigt bra för alla. Snart är det ju dags för skrivning i Fartygsbefäl kl.VIII. Vi är för första gången i Tzacorte, riktigt trevlig hamn på västra La Palma. Kul att komma till en ny hamn. Här är det grönt, frodigt odlingslandskap. Bananer mest, men även tobak odlas. La Palma är ju känt för cigarrer i klass med de som kommer från Kuba. I morgon är det lektioner i marinbiologi och fartygsbefäl. Övriga har fullt upp med det löpande underhållet av Älva.

Allt väl. Hälsar Erik