

# Logg från Älva

---

Datum: 5/2-2016

Elevloggare: Anne Östholm

Personalloggare: Janne

Position: N 30° 04' W 10°32'

Segelsättning: Jagare, Yttre klyvare, Inre klyvare, Stagfock, Fock och Stor satta

Fart: 3,3 knop

Kurs: 255°

Beräknad ankomst till nästa hamn: Söndag morgon

Väder: Halvklart med lugnt vatten

## **Elevlogg:**

Idag startade dagen med den sedvanliga frukosten, men med kokta ägg som tillägg, och det var väl tur det, för idag fick större delen av städningen ombord lida när vi skulle lägga ut från Agadirs hamn och bege oss mot Lanzarote, vilket är energikrävande arbete.

Lektionerna började för de som inte var tvungna att hjälpa till på däck redan klockan tio, men avbröts efter cirka tre kvart då segel skulle sättas, och många segel blev det. Alla försegel, focken, storen och mesan hissades och vi har nu gått en stund utan motor, vilket är trevligt för omväxlingens skull.



Till skillnad från seglingen till Agadir har alla idag dessutom behållit sin frukost och klarade därmed av att njuta av nybakt bröd och potatis- och purjolöksoppa till lunch. Med sån lyx måste jag ändå ta och rikta ett extra tack till Frida och hennes små hjälpande nissar i byssan, tacktack för maten.

Efter lunch fortsatte sedan lektionerna, med olika grader av spänning. Imorgon måste vi elever redovisa våra matte-uppgifter, så vi får ju se hur det går.

På fartygsbefälet var det däremot andra puckar och flera somnade under lektionen. Som tur är har vi någorlunda förstående lärare och det var ingen som kände sig förolämpad (tror vi...).

Det har vankats delfiner och folk har börjat gräva djupare i sina godisgömmor, men utöver det har det varit en bra dag, som de flesta andra.

Nu väntar middagen och sen ska jag själv ut och hålla vakt i solskenet, och mina klasskamrater ska få sina ansiktsmålningar avslutade av Linnéa, så här får jag nog avsluta.

Hoppas ni har det bra, alla ni som läser, jag vet att vi på Älva i alla fall har det helt okej. ;)

//Anne

## **Personallogg:**

Hejsan

Janne heter jag. Vi la loss kl 9.30, efter det så började arbetsdagen. Jag har idag ägnat mig åt diverse riggarbete, bl.a. musa schackel. Det är en låsning med ståltråd för att det inte ska gå upp sig.

Vi har också satt segel, fullt ställ (förutom bredfocken). Jag var med och hissade Focken.

Vädret har varit fint och lugnt idag och seglingen är riktigt fin. Vi har faktiskt stängt av motorn så allt är väldigt tyst och behagligt.

Mot slutet av dagen så satte jag upp lite krokar i kockans hytt, och sen var det slut på den här arbetsdagen.

Ha det bra ni där hemma!

Janne