

Logg från Älva

Datum: 30/11-15

Elevloggare: Bertil och André

Personalloggare: Krister

Position: Teneriffa

Segelsättning: ingen

Fart: 0

Kurs: 0

Beräknad ankomst till nästa hamn: är i hamn

Planerat datum för att segla vidare: aldrig...

Väder: blåsigt och varmt

Elevlogg

Idag kom vi äntligen fram till Teneriffa. Klockan 10.30 låg vi förtöjda och klara. 3 timmar senare klockan 1 så skrev alla VHF provet som vi pluggat till hela resan. Vi kan glatt säga att vi är den första klassen där alla blev godkända. Idag har även en del elever som ville fått klättra upp 20 meter i masten. Det var väldigt roligt och man fick sig en liten adrenalinkick när man skulle ställa sig längst ut på råt 20 meter ovanför marken. Kocken serverade även en otroligt god middag med oxfilé, pommes frites och pepparsås. Nu börjar man längta hem, men så fort man sätter foten i det kalla ruskiga Sverige igen kommer man att längta tillbaka till denna oförglömliga resa.

Personallogg:

Ankomst i morse och förtöjda till kaj nu i Santa Cruz de Tenerife. Det är varmt och soligt här och vi känner oss lite möra efter nattvakt och ankomst på morgonen. Dagen har jag ägnat åt bland annat att förbereda en föreläsning som jag ska hålla ikväll om min segling till Svalbard. Jag har klättrat i riggen med några av eleverna och de som inte fick klättra på dagen ska upp i masten ikväll efter föreläsningen. Det brukar vara uppskattat att komma upp på råt och fantisera om hur det kunde varit för sjömännen på gamla råseglare förr i tiden. Vilket krävande, slitsamt och farligt arbete det måste varit att klättra i riggen förr. Då till skillnad från nu hade de inga säkerhetsseklar, utan fick förlita sig på sin balans och styrka för att hålla sig kvar i riggen när vågorna gungade båten. En hand för båten och en hand för dig.

Hold fast!

Allt gott, Krister

