

Logg från Älva

Datum: 24/11 2015

Elevloggare: John och William

Personalloggare: Ulrika

Position: N 30* 19 W 09* 53

Segelsättning: storsegel och fock

Fart: 5,2 knop

Kurs: 260*

Beräknad ankomst till nästa hamn: 26 november La Graciosa

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: klar blå himmel och cirkus 25*

Elevlogg:

Idag har vi lämnat Agadir och satt kurs emot Grasciosa detta blev dock väldigt försenat på grund av att polisen var sen med våra pass. Vi hade planerat att lämna Marocko mellan kl 8- 10, men vi kom inte i väg förns strax efter kl 1. Under tiden vi väntade på våra pass låg de flesta på däck och njöt av den stekande solen. När vi äntligen kom iväg hissade vi storseglet och focken för att älva ska rulla mindre i vågorna och få en stadigare gång. Vi har även fortsatt med vårt båt bygge till "Mt14 Tetra cup" min egen katamaran är näst intill helt klar och väntar bara på några sista ändringar för att vå den att flyga förbi de andra båtarna!

Personallogg:

Jag löste av Ingela i lördags och har nu varit ombord i tre dygn. Under mina första lektioner ombord fick eleverna berätta på engelska om sina upplevelser hittills under resan. Det gick alldeles utmärkt. Det var väldigt intressant att höra deras beskrivningar av Malaga, Ronda och Marrakech och hur de tycker att livet ombord fungerar. De har förstås olika åsikter och reflektioner om vad de varit med om, men det är högt i tak och man respekterar varandras åsikter. En del tyckte att Marrakech var smutsigt och obehagligt med fastkedjade apor och vindlande trånga gränder, där det kändes som man kunde bli rånad vilken sekund som helst – men det var ändå en häftig upplevelse. Andra berättade med lysande ögon om att segla i fyra dygn med en obruten horisont och en gnistrande stjärnhimmel.

I Agadir jobbade eleverna intensivt med att tillverka snabbseglande sjövärdiga små segelbåtar, där basen består av ett fd mjölkpaket. Det är inte klart än. Uppvisning och test sker på Kanarieöarna. De har också haft prov på segelbåtsteori för Bengt. Jag deltog också för att testa mina kunskaper. Jag hade inte helt koll på vattenlinje och segel, men blev i alla fall godkänd.

Nu har vi kastat loss från Agadir och Älva rullar fram och tillbaka. Eleverna har satt segel, men vi skulle behöva mer vind för att få stabil gång.

Gungiga hälsningar från

Ulrika



