

Logg från Älva

Datum: 22/11-15

Elevloggare: Aleks och Ludvig

Personalloggare: Mats

Position: Agadir, Marocko

Segelsättning: Ingen

Fart: 0 knop

Kurs: ingen

Beräknad ankomst till nästa hamn: 26/11-15

Planerat datum för att segla vidare: 24/11-15

Väder: Solsken och 25-30 grader.

Elevlogg: Idag var det den tredje dagen i Agadir. Solen skiner och det är varmt, därför har många varit på stranden i dag under fritiden. Dagen började som vanligt 07:30 med frukost och sedan var det städning. Just idag var det vaktbyte så en ny grupp tog över byssan och bjöd på klyf potatis, fläskfile och chilli bea till. Idag var det Ulrikas första dag på båten, hon höll lektioner där vi pratade om vad vi hitintills gjort under seglingen. Även Bengt höll intressant lektion i dag där vi började bygga modellbåtar av tomma tetrapack. Många av eleverna började bygga katamaraner och trimaraner men en del försökte sig på enskrovare. Efter lektionerna så var det kortspel och glassande i solen som gällde.

Nu väntar en kväll ute på stan här i Agadir med jakt på wifi och solhattar. Skepp ohoj från oss på Älva.

MvH Aleks och Ludvig

Personallogg:

För besättningen ser dagen lite annorlunda ut. Styrbords reling ska målas. Det innebär rostknackning, slipning, tre lager grundfärg. Innan färgen kommer på måste allt tvättas med sötvatten. Småfläckar av rost på 40 meter reling. Det är jobb som räcker hela dagen. Solen ligger på så jag dricker flera liter vatten. Mellan sliptagen njuter jag av livet på kajen och trafiken i hamnen. Det är söndag, folk är finklädde och många fotograferar sig med ÄLVA. Arbetet avbryts av goda måltider, lunch och middag. Maten är riklig och suveränt god. Jag tänker på familjen där hemma när jag sitter på bryggdäck i skuggan och äter en färsk mango. Är det snö och minusgrader där? Det är svårt att tänka sig. Vi har ett skeppsmöte inom besättningen där vi går igenom vilka jobb som återstår. Ett gäng ska gå med vår kock till marknaden och köpa frukt så det räcker till den återstående resan. Jag är kvar ombord, skriver ner några tankar om dagen medan nattmörkret sänker sig över hamnen i AGADIR.

Besättningsman & Jungman Mats