

# Logg från Älva

---

Datum: 21 November 2015

Elevloggare: Carl Aurich & Johannes Haslum

Personalloggare: Bengt Wallin

Position: Agadir

Segelsättning:

Fart: 0

Kurs: 0

Planerat datum för att segla vidare: Tisdag 24/11

Väder: Soligt med växlande molnighet. Ca 25 grader i lufttemperatur.

Elevlogg:

Hejsan!

Idag har vi besökt Marrakech! Det är en gammal stad som ligger i utkanten av Atlasbergen. Staden ligger på ca 900m.ö.h. Marrakech består idag av en ny del och en gammal del, vi besökte båda under dagen men fokuserade på Medinan, den gamla delen. Marrakech har även den 5:e största moskén i världen som vi fick beskåda utifrån.

Dagen startade med uppgång och frukost kl. 06.30. Därefter tog vi en buss från Agadir, resan tog ca 3h och vi blev guidade under hela resan av en man som hette Majid som bor här i Marocko. Vi hade med oss egna matlådor som vår kära kock hade tillagat kvällen innan, som vi fick avnjuta i en grönskande park intill moskén. Efter lunchen fortsatte vi vår rundvisning i Marrakech. Vi fick besöka den gamla marknaden och gå i trånga gränder fulla med primitiva hantverk och envisa försäljare... Vi fick även en genomgång på det lokala naturapoteket. Där blev vi bjudna på Marockanskt te med landets egna örter.

Ingela lämnade oss tyvärr under dagen och åkte hem mot ett kallt Sverige och byttes ut mot Ulrika som välkomnades ombord på Älva.

Under bussresan på väg hem stannade vi på en lokal restaurang ute på vischan där Bengt bjöd på en trevlig Marockansk måltid som bestod utav bröd, kött och tomatsallad. Vi anlände till båten vid elva tiden.

Hälsningar från Älva!

// Carl & Johannes

## Personallogg:

I dag vaknade alla extra tidigt för att hinna med morgonsysslorna innan vi blev hämtade av bussen kl 07.30. Färden tog 3 timmar och gick inåt land, över Atlasbergen på 2400 meters höjd för att sluta i Marrakesh. Vår guide Majid berättade om landet och dess förhållanden under färden.

Vi hade även med oss 3 i besättningen som tagit ledigt för att kunna se staden.

Väl framme sökte vi upp en park framför en stor moské där vi intog vår medhavda matsäck i solskenet. Därefter var det dags att vandra in i Marrakesh berömda labyrinter. Det är en otrolig mängd gångar och gränder med små affärer som säljer allt Kläder, lädervaror, smide, kryddor, parfym, träarbeten, mandlar och löständer.

Här gäller det att kunna pruta vilket eleverna tyckte var roligt. Jag fick höra många historier om hur väl de hade lyckats få ner utgångspriset. Efter tre timmars vandring vilket också innehöll ett längre stopp i en kryddboutik där vi fick lära oss massor om kryddor och oljor. För en billig slant kunde man också få massage vilket några utnyttjade. Efter det var det dags att vandra runt på egen hand i små grupper under några timmar. En hel del julklappar verkar ha blivit inhandlade.

När vi skulle åka hem fick vi byta vår stora buss till två mindre pga ett fel på tryckluftssystemet.

Vi stannade för att äta traditionell Marockansk mat på vägen hem och var inte hemma förrän kl 23 efter en mycket händelserik dag.