

# Logg från Älva

---

Datum: 20151119

Elevloggare: Kalle G

Personalloggare: Ingela (med hjälp av Bengt)

Position: hamnen i Agadir

Segelsättning: Ingen

Fart: 0

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare: 23 nov

Väder: Strålände solsken och 27 grader

## Elevlogg:

I morse vaknade vi upp med Afrikas kust på vår babordsida. Alla elever var förväntansfulla över att komma i land och trampa på lite asfalt efter att ha gått runt på ett gungande däck i fem dygn. Det tog ett tag att få komma i land för hela fartyget skulle städas kliniskt rent. Medan fartyget städades så fick vi besök av tullmyndigheten för att få godkännande för att få gå i land på Marockansk mark. Erik gav oss en liten språkkurs om arabiska och några enkla små fraser som vi kan använda oss av när vi prutar priser. Vi fick ersättning av kapten för middag ute på stan så vi kunde utforska Agadir. Så gott som alla elever är lite landsjuka och trötta så det känns som en liten bakfylla .

## Personallogg:

Idag anlände vi till Agadir på morgonen. Till elevernas förtjusning så blev sista dygnet väldigt gungande med monstervågor som sköljde in och ner i lärarutrymmet där Bengts dator fick sig en dusch. Alla trodde vi att Bengts lektionsmaterial nu var ett minne blott, men miraklernas tid är inte förbi, datorn startade efter att den fått torka upp.

För att förbereda eleverna på landet tittade vi på en film om Marocko och Västsaharakonflikten. Ett komplext problem med flera intressen inblandade. Marockanerna är vänliga och skojar gärna, både på ett och annat sätt. Erik, vår maskinist har bott i Saudiarabien och lärde oss lite fraser på arabiska och kulturella skillnader. Detta har vi nytta av när vi är i Marocko.

Vårt skepp ligger i en fin hamn och många flanörer är intresserade av Älva även här. Vi har en lång strand i närheten och eleverna har fått ladda upp sina förråd av chips och godis. Ikväll fick de inmundiga middagen på valfri restaurang. För mig har detta varit en behaglig segling. Imorgon ska jag

"plåga" eleverna med ett grammatikprov. På lördag åker jag hem från Marrakech med många fina minnen.

*Salaam aleikum!*

