

# Logg från Älva

---

Datum:

Elevloggare: Jonatan och Kalle

Personalloggare: Ulrika

Position: Santa Cruz Teneriffa

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder:

## Elevlogg:

Idag kändes morgonen lite annorlunda, att vakna upp i en tropiskt fuktig värme i ett annat land den 1 december.

Vi startade morgonen vid frukosten med en genomgång av dagens städområden. Vaktlagen delades ut på olika städområden runt om på fartyget. Städningen tog den största delen av dagen. Städningen gav ett fint resultat, så nu är Älva som ny inuti och på utsidan.

Vid lunch hade vi en gemensam utvärdering över hela resan, vad som varit bra och vad som varit mindre bra. Några bra saker var T.ex. utflykten till Ronda i Spanien. Som vi tyckte var en mäktig plats och en häftig kultur. En annan positiv framhävande synpunkt av oss elever är den fantastiska besättningen som lärt oss mycket under resans gång.

Resan har varit väldigt givande och lärorik. Alla är nöjda och vi skulle gärna tänka oss att göra en liknande resa igen.

Eftersom resan redan har gått mot sitt slut så är detta den sista loggen som skrivs. Och vi avslutar denna resa med att äta ute på en tapasrestaurang med hela besättningen och även kapten.

Personallogg:

I morse gled det in ännu en superyacht i hamnen och förtöjde framför Älva. Nu är vi omgivna av blänkande kappseglingmaskiner på 100-140 fot. En besättningsman berättade för mig att de är på väg till Antigua i Västindien och mellanlandar här i Santa Cruz.

Här på Älva är förhållandena lite annorlunda...Slutstädningen är alltid en utmaning, för den tar så lång tid och det finns så många utrymmen att städa. Byssagänget måste dessutom inventera livsmedelsförråden och skriva listor på hur mycket socker, mjöl och pasta som finns kvar. Ute på däck ska det spoljas sötvatten och borstas och alla lösa delar som tex tampar tas loss så att man kommer åt med levangen. Hytterna ska förstås städas extra noga, samtidigt som eleverna ska packa sina väskor. Det krävs alltså organisation och tålamod. Om er son har fått med sig några okända klädpersedlar i väskan, så vet ni vad det beror på...

Vi har just kommit tillbaka från en mycket trevlig avslutningsmiddag på stan. Vi serverades fyra typiska tapasrätter i flygande fläng. Bengt delade ut priser till vinnarna i segelbåtstävlingen och kapten höll ett litet tal till klassen och berömde eleverna för deras uppträdande och engagemang under seglingen. Han betonade särskilt hur de ställt upp för varandra när någon varit sjuk eller mått illa. Ja, de har verkligen en fin "stick-together-"känsla!

Nu kära föräldrar får ni snart krama om era killar igen. Bengt, Ingela och jag tackar för lånet. Det har varit fint att få lära känna dem lite bättre under dessa trevliga former!

Hälsningar

Ulrika



