

# Logg från Älva

---

Datum: 27 nov 2015

Elevloggare: Fredrik och Aidan

Personalloggare: Ulrika

Position: Playa Blanca, Lanzarote

Segelsättning:

Fart:

Kurs:

Beräknad ankomst till nästa hamn: 29/11 på förmiddan kommer vi till Teneriffa.

Planerat datum för att segla vidare: 28/11 på kvällen lägger vi ut.

Väder: Blåsig 25 grader soligt med moln

## Elevlogg:

Idag hölls den stora MT14 tetracup, där alla tävlade med sina segelbåtar vi har byggt på Bengts lektioner. På Bengts lektioner fick vi lära oss om egenskaper med segelbåtar (segelbåtens konstruktion), det gjorde att vi fick kunskapen för att själva bygga segelbåtar som senare användes i tävlingen. Vi började turneringen med små två och två tävlingar vid kajen, de som vann de första matcherna gick till A klassen och de som förlorade till B klassen. Efter matcherna var slut började vi med att hela B klassen körde en stor race, sen körde hela A klassen (finalen). Det var väldigt spännande med tävlingen och det blev lite jobbigt med att vinden ändrade kurs hela tiden, detta gjorde att helt plötsligt kunde båtarna börja backa och svänga. Vinnaren av finalen var båten Carla (Karls båt) denna båt visade vältänkt bygge och konstruktion, som hade en stor segelyta (för mer fart) med breda pontoner som gjorde att den var mycket stabilare än de andra 75% av båtarna som sjönk. Jag, Aidan var i lag med Johan och våran båt vann inget men den sjönk ej som var positivt, medans Fredriks (med Tobbe) båt vann B finalen. På eftermiddagen fick alla fritid, själv gick jag ut på upptäcksfärd för att kolla vad det fanns i hamnen. Marina Rubicon (Playa Blanca hamnen som vi är i nu) är en väldigt fin hamn med väldigt mycket turistvänliga saker, som affärer och restauranger.

Skriven av Aidan med hjälp av Fredrik ☺

Personallogg:

I morse efter frukost gled vi in i Marina Rubicon på Lanzarotes sydspets. Vi ligger längs med den yttersta bryggan. Det finns många bryggor med båtar i alla former och storlekar och inga låsta grindar. Här kan man verkligen gå en bryggrunda om man är båtintresserad.

På engelska lektionen diskuterade vissa elever respekt i olika former – ett bra ämne just här på Älva, eftersom eleverna bor trångt och måste samarbeta med många sysslor. Den andra uppgiften var att skriva en dialog på engelska mellan en kund och en båtmekaniker. Den ska så småningom spelas upp.

Bengt hade historialektion och gjorde en jämförelse mellan livet ombord nu och på 1700-talet.

Men dagens höjdpunkt var ändå båtracet med elevernas egentillverkade segelbåtar. Det var otroligt spännande, skratt och skrik och jubel. Lägg märke till på den andra bilden hur killarna visar sina hedersbetygelser när deras farkost förliser.

Hälsningar

Ulrika

