

Logg från Älva

Datum: 2015.11.20

Elevloggare: Kasper och Carl A

Personalloggare: Max Malm

Position: Hamnen i Agadir

Segelsättning: -

Fart: -

Kurs: -

Beräknad ankomst till nästa hamn:

Planerat datum för att segla vidare:

Väder: 28 grader och klarblå himmel

Elevlogg:

Idag har nog varit den varmaste dagen under hela resan, detta firades självfallet med bad och annan utomhusaktivitet, bland annat fiske från båten med bläckfisk som bete. En del av klassen följde med kocken och handlade mat. Taxichauffören körde fel flera gånger. Men till slut kom vi fram. För er som vill besöka Marocko så varnar jag för lömska bankautomater som tar ut mer än vad man ber om. Imorgon ska vi åka buss till Marrakech. Det ska bli spännande men vi ser inte fram emot bussresan. Den kommer att bli lång.

Personallogg:

Salaam Aleikum!

Det skrivs mycket om väder och vind här i loggen. Därför brukar jag försöka låta bli. Men håll i hatten för nu känner jag mig tvungen att frånga mina principer. Väderförhållandena har varit helt otroliga från dag ett. Friska varma vindar från rätt håll och klarblå himmel har präglat hela resan, men idag slogs nog värmer rekordet. Som grädde på moset nås vi av rapporter om ett annat väderläge i Sverige. Skadeglädje är den bästa glädjen. Vi är på rätt plats.

Efter en rad sjödygn med nattvakter och en del rullande blir sömnen lite lidande. Idag kändes det dock som att dygnsrhythmen hittat tillbaka till båten. Både elever och besättning är utvilade och glada vilket bidragit till en fantastisk stämning ombord. Eleverna har haft grammatikprov, och vi i besättningen har bland annat sett över våra segel så att de är schyssta för vidare färd. Imorgon ska

eleverna på heldagsutflykt. En bussresa över Atlasbergen med Marrakech som slutdestination. De flesta i besättningen blir kvar på båten och sätter igång med lite underhållsarbete.

Trevlig helg önskar Max, matros ombord, från ett soligt Afrika.