

# Logg från Älva

---

Datum: 24/9 -15

Elevloggare: Ville

Personalloggare: Ingrid

Position: Förtöjda i Haslar Marina, Gosport, Portsmouth

Väder: Soligt med inslag av moln

## Elevlogg:

Tjolahopp!

Idag har det varit en hektisk dag med många roliga och intressanta besök på både båtar och museum. Det började med frukost som vanligt och sedan bar det av till ett museum som jag inte kommer ihåg namnet på som bla bestod av två stora skepp som hette HMS Victory och HMS Warrior. Vi började vår tur på HMS Victory där vi gick runt och kollade på allt som var intressant ombord, plötsligt kändes Älva extremt liten. HMS Warrior var mycket häftig och imponerade på dem flesta då den var otroligt stor och häftig.

När vi hade ätit vår medhavda lunch gick vi vidare till en liten båt som tog oss runt i bukten och visade delar av Storbritanniens flotta vilket var väldigt intressant och kul. Några av oss valde sedan att åka in till stan och intervjuva några engelsktalande personer som vi blivit tillsagda att göra. På kvällen var det dags för den här resans sista trerättersmiddag vilket bjöd både på många skratt och stela situationer.

Nu blir det plugg inför morgonsdagens VHF-Prov som väntar!

Au Revoir!

## Personallogg:

O'hoj!

Nu lider den här "turnén" med Älva mot sitt slut men vi har en och en halv dag kvar här i Portsmouth. Det har varit full fart under de här drygt två veckorna med stopp i fyra länder och fyra trerättersmiddagar. Idag firar vi dessutom det tredje födelsedagsbarnet ombord. Hurra!

Just nu håller de flesta elever på och förhör varandra inför VHF provet imorgon förmiddag. Vissa sitter ute på däck, en del i salongen och några i mässen. Därefter kommer det att slutstädas.

Precis som eleverna skrev så var vi på the Historic Dockyard idag. Där fick vi lära oss mycket om England och dess flotta, både i historien och idag. Det finns många intressanta skepp där kunniga guider beskrev hur det var att leva ombord under den här tiden. Vi fick lite perspektiv på hur olika det var då och hur det är för oss nu. På HMS Victory under 1700 talets slut arbetade EN kock med hjälp av tre assistenter i byssan och försåg 850 man med tre mål mat om dagen. Hundra år senare

bland annat på skeppet Warrior började man med det system vi har på Älva där manskapet turas om att tjänstgöra i byssan en vecka i taget. Maten då var betydligt mer enformig och ofta inte helt färsk. Så har ju inte vi det här, och det är vi tacksamma för 😊

Vi fick också lära oss var uttrycken "strö salt i såren" och "know your ropes"! Men det vet kanske ni redan?

Over and Out,

Ingrid



Här är klassen på akterdäck på skeppet Warrior.



Här är fören på Warrior med några elever i förgrunden.



Här är en bild tagen från båten som guidade oss i Portsmouths bukt idag. Älva med sin fina, nya blå skrovfärg.